

IFIF

75 års jubilæum 9. maj 1987



Foreningens aktive i procession gennem byen til sportsugens åbning på Fregerslev Stadion 1938.

Borgmesteren

1987 bliver festens år for mange i kommunen, når Hørning Idrætsforening fejres med de 75 år den 12. maj.

HIF har med årene udviklet sig til en velfungerende paraplyorganisation for de mange special-idrætsforeninger. – Med en fritid, der bliver en stadig større del af vor dagligdag, vil vi alle, børn, unge og voksne have behov for et bredt tilbud for at få en aktiv idrætsfritid.

HIF har på andre måder placeret sig i byens liv med succes. – Hørning Byfest og Hørning Messen har gode traditioner, som er med til at støtte sammenhold og fest i Hørning. Samtidig med, at de mange frivillige ledere, der også her yder en stor indsats, får skaffet ekstra midler til idrætsformål.

Jeg vil ønske for HIF, at I altid vil stå for den folkelige bredde-idræt, fremfor den smalle elitedyrkelse. – Kam-



Carsten Jakobsen (S)
borgmester.

meratskabet og hyggen skal der være plads til, uden at gøre HIF til kun at være en hyggekлуб. Held og lykke med fremtiden.

Carsten Jakobsen
borgmester

Kulturudvalget

De »frivillige« idrætsledere er med blandt samfundets lynafledere

Behovet for at foretage sig noget kreativt og organiseret i fritiden og sammen med andre, er stigende.

Flere og flere bliver opmærksom på, at det er vigtigt at pleje såvel det fysiske som det psykiske helbred.

Nogle trænger til aflastning efter en svær arbejdsdag, andre til udfordringer ovenpå en arbejdsløs dag. Mange har blot behov for at konstatere at kroppen (stadigvæk) fungerer.

Idrætsforeningerne vokser. Behovet for dygtige og engagerede idrætsledere stiger.

De mennesker der melder sig for at gøre en indsats i idrætsforeningerne gør det af interesse for mennesker og for idræt.

De er »frivillige«, hvilket vil sige, at de ikke får løn for deres arbejde. Man kan derfor ikke stille krav til deres kvalifikationer.

Ikke desto mindre udfører de et meget stort arbejde. De er trænere, de administrerer, skaffer penge, går til møder og kurser. De lapper skader sammen og løser sociale og psykiske opgaver.

Idrætslederne har en ekstrarfunktion som samfundets lynafledere.

Det kan af og til blive for meget, – selv en idrætsleder kan blive træt.

Men opgaverne er der og skal løses. Kommunen har en forpligtelse overfor idrætsforeningerne. Vi kan blive ved at stille krav om at idrætsforeningerne fortsat klarer alle disse opgaver.

Kommunens beboere har behov for en idrætspolitik, der betyder, at idrætslederne kan findes på idrætspladsen og ikke bag skrivebordet.



Kulturudvalgsformand
Søren Lyager (S)

Selvom idrætslederne er guld værd, tror jeg ikke, at en egentlig aflønning nødvendigvis vil skaffe flere ledere af den rigtige slags. Der er nok heller ikke økonomiske muligheder for det.

Alligevel tror jeg der er veje fremad, så der kan skaffes flere ressourcer og at de kan udnyttes bedre.

Et udvidet samarbejde mellem idrætsforeningerne indbyrdes og mellem idrætten og kommunen, med henblik på en øget solidaritet vil kunne aflaste idrætslederne for »ikke idrætslige« opgaver, samtidig med at vi i fællesskab kunne opfylde et meget stort behov for klubfaciliteter.

Virkningerne af »en tom krybbe« kan Hørning Idrætsforenings dygtige ledere klare bedre end »hestene«. Jeg tror vi sammen, kan udnytte det forhåndenværende »foder« på en bedre måde. Der kan måske også skaffes lidt mere, hvis I vil være med til at fordele det på den mest hensigtsmæssige måde.

Der er udført et meget stort arbejde af idrætsforeningerne i Hørning kommune.

Hvis der er rimelige rammer, vil udfordringer skabe inspiration til at finde vejen fremad.

De bedste lykønskninger i anledning af jubilæet.

Søren Lyager
fm. kulturudvalget
Hørning Kommune

HIF's formand

HIF's 75 års jubilæumsdag den 9. maj er ikke blot en stor dag for foreningens medlemmer, det er også en festdag for Hørning by og dens borgere. Idrætsforeningen har gennem årene fungeret som et samlingssted for byens ungdom og borgere, og utallige er de venskaber, der er knyttet gennem HIF.

Uden en enorm indsats fra utallige frivillige ledere var 75 års fødselsdagen aldrig blevet til noget. Og uden frivillige ledere har foreningen ikke nogen fremtid. Det er derfor med betænkelige miner, vi i HIF konstaterer, at det bliver stadigt vanskeligere at finde dem.

Ledermangelen skyldes nok, at foreningsarbejdet også i HIF efterhånden mere handler om at skaffe penge end at arbejde med idrætten og de unge. Vore udgifter er så store, at det uden overskuddet fra det ugentlige bankospil, byfesten, Hørningmessen, juletræssalg og lignende aktiviteter – og uden solid økonomisk støtte fra det lokale erhvervsliv ville være meget svært at drive HIF i dag.

Men HIF skal drives videre og tilbuddene udvides både af hensyn til de unge og af hensyn til byen. Man skal ikke overse det enorme sociale arbejde, der udføres i den frivillige idræt, i stedet for skal man bakke det op. Idrætsforeningen skal også fremover være et samlingssted for byens idrætsinteresserede og for alle øvrige borgere.

Dertil behøver vore seks afdelinger opbakning. De er meget trængte med lokaler og faciliteter, og de snævre rammer hindrer lederne i at gøre arbejdet og tilbuddene for de unge så gode, som de egentlig gerne vil lave dem.

Kom der i anledning af jubilæet en god fe og tilbød at opfylde tre ønsker for os, ville ønskerne være 1) bedre klublokaler, 2) en aflastningshal og 3) bedre omklæd-



Jørgen Larsen

ningsrum. Der er langt mellem gode feer, men vi i HIF har jo alligevel lov til at håbe.

Vi kræver ikke mirakler. Vi stiller heller ikke urimelige krav. Vi ønsker blot bedre faciliteter til gavn for byens borgere. For ingen er vel i tvivl om, at en velfungerende HIF med alsidige fritidstilbud er et stort plus for byen.

Til slut vil jeg takke alle de mange mennesker, der de sidste 75 år har gjort et stykke arbejde for HIF. Ikke mindst folkene bag bankospillet. Jeg vil også udtrykke håbet om, at vi om 25 år igen kan samles for at fejre en ny stor dag for Hørning Idrætsforening.

Jørgen Larsen

Indhold:

Borgmesteren	2
Kulturudvalget	2
HIF's formand	3
Fodbold	4
De første drengehold i fodbold	5
Gymnastik	7
Håndbold	7
Badminton	8
Svømning	8
Basketball	9
Idræt i Hørning for over 100 år siden	11
Foreningens - fodboldens start	12
Historisk tilbageblik	15
Startede på en græsmark	16
Fregerslev Stadion som idræts-center	17
Skøjtebane på fodboldbanen	17
Tandrup - stadig ung og aktiv	19
Svømmehallen	21
Det fortæller protokollerne	21
Gymnastik start	22
Fra foreningens 50 års jubilæum	25
Formænd - næstformænd og kasserer gennem tiderne	26
HIF i glimt	27

Andre aktiviteter i HIF	28
Aarhus Stifttidens lederpris	29
Klubliv i HIF - hvad er det?	29
Sepp på Fregerslev...	
...og nonnen på Højbo Stadion	31
Mr. HIF	32
Arveligt belastede unge	35
Portræt af en HIF'er	36
En aktiv målmand	37
Hovedbestyrelsen ved 60 års jubilæet 1972...	
...og ved 75 års jubilæet 1987	39

Særnummer af HIF-bladet.

Udgivet af Hørning Idrætsforening.

Ansvarshavende: H.C. Hansen.

I redaktionen: N. Bach Jensen og Lars Roger Sørensen.

Tryk: Hørning Trykcenter

Oplag: 3600

Omdelt i Hørning Kommune

Foto: Egnsarkivet, Lasse Jørgensen og Nissens

Foto.

Fodbold

Den lille knægt, der i starten af 60'erne, gik ind ad lågen på Hørning Stadion (nu Fregerslevparken) havde næppe fantasi til at forestille sig, hvilken fantastisk udvikling hans klub skulle gennemløbe i det kommende par årtier.

Klubben havde dengang kun denne ene bane til de 3-4 ungdomshold og 2 seniorhold. Vi ungdomsspillere deltog i en lokaltourering »Oplandsturneringen«, hvor vi mødte naboklubber som Stilling, Solbjerg, Virring, Malling og Hårby. Når vi skulle til de nærmeste naboer, blev vi sendt af sted på cykel, mens vi blev kørt til de lidt fjernere. Det sidste foregik på den måde, at 22 knægte blev proppet ind i VIKA-Olsens folkevognsrugbrød, hvorefter det gik derud af.

VIKA-Olsen fik vist lov til at styre, mens pedaler og knapper blev betjent af kravlende knægte.

Når holdet blev udtaget, blev man ikke spurgt af træneren, om man kunne spille. Nej, henne i byen ved det gamle bageri på Blegindvej 3, hang der en kasse på væggen. Her blev holdet sat op, og så havde man bare at være der til tiden. Afbud var et ukendt begreb dengang. Første gang mit navn stod at læse her, udspandt der sig følgende ordveksling, da jeg kom hjem.

»Mor, mor jeg skal spille fodbold på lørdag.«

Nå, hvad skal du spille, Volle?«

»1. reserve«.

(Jeg behøver vel ikke fortælle, at jeg ikke kom i kamp i denne weekend og skuffelsen var selvfølgelig kolossal).

Banen dengang var et kapitel for sig. Både tidligt forår og sent efterår var den utrolig mudret. Den kunne ganske enkelt ikke tage vandet. Speciel var der foran tilskuerp-ladserne ved den daværende kiosk meget pløret, og det er ikke få dramatiske situationer, der her udspillede sig umiddelbart foran de også dengang meget engagerede tilskuere.

I disse fugtige perioder var banemand Rye Sørensen travlt beskæftiget på kampdagene med at banke jernrør ned i vandpytterne, så vandet kunne synke. Der blev også fyldt så godt med spagnum på banen, at den ofte var mere brun end den var grøn.

Engang, da banen var blevet for ujævn lånte Carl Elgaard sin faders traktor og trømler. Banen blev mere jævn, men der fulgte nogle grimme hjulspor med. Disse hjulspor var vi imidlertid gode til at udnytte, for vi gik ud og vandt en vigtig kamp mod Odder. Protest mod banen? Nej, utænkelig på den tid.

Når det blev sommer og der havde været tørvejr et par dage, blev banen pludselig stenhård, og der opstod revner og sprækker over store områder. Det blev der imidlertid heller ikke klaget over. Spilles fodbold skulle der, og det blev der.

I slutningen af 60'erne begyndte medlemstallet at stige kraftigt, som følge af den udflytning fra Århus, der var begyndt i starten af 60'erne. Forholdene på Fregerslev blev for trange og udflytningen til Højbo blev planlagt.

Vi startede på Højbo i 1973 under kummerlige forhold. På Fregerslev havde vi haft et træskur til omklæd-



Fodboldformand Torben Nielsen.

ningsrum, og netop som det nuværende omklædningsrum stod færdigt i 1972, så flyttede klubben fra anlægget. Hvem sagde god fremsynet planlægning? På Højbo var der 2 baner klar, og de var (dengang) som to billardborde.

Til gengæld var der ingen omklædningsrum, da hallen først stod færdig i december 1973. Det første år foregik derfor med omklædning i skurvogne. Året efter blev situationen bedre, men helt god er den faktisk aldrig blevet. Selv i dag kan det på de travle dage være et trøsteløst syn at kaste et blik ind i omklædningsrummene.

Sportsligt stod det ved udflytningen også kummerligt til.

Klubben havde udskiftet sin deltagelse i oplandsturneringen med deltagelse i JBU's turnering, men holdene spillede fortrinsvis i B-rækkerne, der var datidens svageste rækker. Det bedste seniorhold befandt sig gennem 60'erne i serie 4, men var flere gange ved at rykke ned i serie 5. Endelig i 1972 »lykkedes« det at rykke ned. Det var således som serie 5-klub, man tog det nye anlæg i brug.

Man kan jo godt undre sig over at en del af dem, der dengang var med til at rykke ned, i dag spiller old boys fodbold i klubben og vel den dag i dag ofre mere tid på fodbold (og 3. halvleg), end de gjorde den gang. Ambitionerne er åbenbart kommet med alderen.

Efter starten på Højbo gik det imidlertid mod lysere tider. Vi fik hurtigt vore bedste ungdomshold i A-rækkerne og her i 80'erne, er denne udvikling fortsat så Hørning i dag er blandt de stærkeste klubber i ungdomsrækkerne. Vi har således de sidste år haft en del stribe hold i JBU's mesterrækker, hvor vi ofte har måttet tage kampen op med divisionsklubber. Hørning Cup er ligeledes blevet en årlig tilbagevendende begivenhed som mange klubber ser hen til som optakt til efterårssæsonnen. Vi fik også pigerne og damerne med, og i den periode, hvor der var nok til et damehold lavede de mange fine resultater.

I seniorafdelingen blev det en positiv nedrykning i 1972. I 1973 vandt et kraftigt fornyet hold serie 5 og i de følgende år var holdet flere gange meget tæt på at rykke op i serie 3 (Der var kun en oprykkelsesplads den gang, så andenpladsen var bare »Surt Show«.

Først i 1979 kunne holdet klare en oprykning til serie 3. Det blev imidlertid til en enkel sæson her, så var det tilbage til serie 4 hvor vi var i 1981 og 1982. Året 1982 var året, hvor vor optur begyndte for alvor. I de følgende år har vor status været:

1982: serie 4

1983: serie 3

1984: serie 3

1985: serie 2

1986: serie 1

1987: serie 1

1988: ?

Man bemærker i øvrigt at hovedparten af de nuværende 1. holdsspillere ikke spillede på ungdomshold af nær den

styrke som vi har i dag. Så afløserne står parat når den tid kommer.

Generelt må det vel konstateres at klubben aldrig har stået så stærkt som i dag, det være sig både på spillersiden, som på ledersiden.

Alligevel kan man da godt have ønsker for fremtiden. Et klublokale burde være en selvfølge, ligesom en opvisningsbane også er ønskelig. Men et er åbenbart tanker og visioner noget andet er pengepung. Man tør jo dårligt tænke på, hvad HIF-fodbold havde været i dag, hvis vi stadig havde haft hjemsted på Fregerslev.

Ole Skovgård

De første drengehold i fodbold

Først 20 år efter stiftelsen af Hørning Boldklub så det første fodbolddrengehold dagens lys. Henning Kleis, i dag 62 år, spillede på holdet, og han husker tydeligt, at holdet ikke var med i nogen turnering. Det kom først ved indmeldelsen i JBU i 1936, og indtil da spillede såkaldte venskabskampe mod andre småbyer. Billedet fra Malling i 1933-34 er taget efter en sådan kamp.

Som det fremgår af billedet, gik man dengang ikke så højt op i påklædningen. Bluser og bukser var i forskellige kulører, og de var ofte fremstillet på mors symaskine. Hørning var dengang så lille, at det ikke var muligt at stille med et hold drenge på nogenlunde samme alder. På billedet er Henning Kleis således otte-ni år, mens de ældste var 14-15 år.

At kalde datidens kampe for venskabskampe er lidt af en tilsnigelse. Specielt i Malling brød man sig ikke meget om knægtene fra Hørning – sikkert fordi de vandt kampene, så efter kampene var der lynhurtig omklædning og så på cyklerne hjem, inden der begyndte at falde lussinger.

Heller ikke i Blegind var følelserne for Hørnings drengehold de mest varme. Henning Kleis husker således en sommerfest i Blegind, hvor det pludselig begyndte at styrtregne. Bleginddrene krøb i ly i smedens skur, men Hørning-drene blev afvist, da de ville følge efter. De havde bare at blive ude i den kolde regn. »Jeg var dybt rystet«, husker Henning Kleis. »Stilling var vores dødsfjender«, vi har aldrig vundet en kamp ved en sommerfest derovre, for de stillede altid med deres egne dommere.«

Henning Kleis tror ikke på, at nutidens unge ville være tilfredse med datidens baneforhold. Det var inden indvielsen af Fregerslev Stadion, og man spillede på tilfældige og ikke særligt jævne græsmarker. »Vi skulle bogstavelig talt skovle ko-møg væk, inden vi kunne komme til at spille, og når vi skulle kridte en bane op, foregik det ved, at vi i hænderne knuste tørt kridt og på den måde lavede stregerne. Hjørneflagerne havde vi med hjemmefra,



Efter en kamp i Malling i 1933-34. Forrest fra venstre: Vagn Petersen, Søren Peder Jepsen, Henning Kleis. I midten fra venstre: Martin Nielsen, Kristian Henriksen, Frans Nielsen.

Bagest fra venstre: Harry Petersen, Henry Sørensen, Egon Lauersen, en feriedreng?? Sigurd Frederiksen.

men på nogle af de baner, vi spillede på, kunne man ikke se flaget i den anden ende, fordi banen var så buet«, siger han.

I starten cyklede drengene til og fra kampe, men senere lånte man en lastbil, der var tilknyttet jernbanens pakhús – den forsigtige chauffør blev kaldt »Hurtig-Karl«.

Henning Kleis blev senere den første Hørning-spiller, som blev »hentet« til en storklub i Århus. I 1949 skiftede han til Skovbakken, senere kom han til Fuglebakken, men i 1963-64 vendte han tilbage til Hørning som spillende træner.

I 1968 stoppede han med fodbold. »De bedste af mine fodboldår havde jeg i de små klubber, hvor der var mere selskabelighed«, siger han.

*Jubilæumsskriftet er udgivet med støtte
fra HIF-Bladets annoncører samt med tilskud fra:*

Jubilæumsfonden
Kulturudvalget
Commodore
Ingeniørfirmaet TuboTec a/s
Hørning Kommune
Hørning Trykcenter

Korn- og Foderstof Kompagniet
Provinsbanken
Handelsbanken
Andelsbanken
Sparekassen SDS

som vi her bringer en tak for den økonomiske støtte.



Gymnastik

Hørning gymnastikforening blev stiftet i 1924, hvor lærer Frederik Søgaard blev foreningens første formand.

I tiden op til nu har gymnastikafdelingen haft mange gode og trofaste ledere og bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en del stadig er aktive.

Gymnastikafdelingen består i dag af 450 medlemmer fordelt på 19 hold. Vi har i afdelingen 15 ledere og 1 pionist.

Udover den ugentlige gymnastik har vi gennem flere år haft forskellige aktiviteter. I en årerække havde afdelingen stor succes med nytårsfest, hvor der blev danset folkedans, og bagefter var der fælles pølsebord.

Af nuværende aktiviteter kan vi nævne: Drengetræf, landsdelsstævner, AAG-s forårsopvisning, familietur til Vingsted Center, week-endtur til Viborg gymnastikhøjskole, fællestræning for voksne m/k, fællestræning for børn og endelig vor egen forårsopvisning i Hørning Hallen.

Inden vi fik Hørning Hallen foregik opvisningen på Hørning Kro, hvor pladsen var meget trang. Publikum kunne risikere at få et ben eller en arm i hovedet. Lysekroerne måtte bindes op i loftet på grund af springgymnasternes høje spring.

Vi er derfor meget glade for, at vi i dag har Hørning Hallen. Den har i år været rammen om en »musical«, som blev lavet på en week-endtræning for vore unge gymnaster. »Musicalen« blev opført ved vores forårsopvisning i april.



Gymnastikformand
Annelise Andersen.

Hørning Hallen giver os mulighed for en festlig indmarch med afdelingens 2 faner, samt alle de 400 gymnaster på gulvet på en gang. Samtidig er der god plads og udsyn for de mange tilskuere.

I fremtiden kan gymnastikafdelingen, som nye aktiviteter, godt tænke sig forskellige former for familiehold og blandet m/k hold.

Formålet med gymnastikken i afdelingen er at skabe glade mennesker, ligesom gymnastikken betragtes som et middel til at skabe kontakt og venskab mellem mennesker.

Tak til tidligere og nuværende ledere i HIF for det store arbejde, der er gjort.

Med sportslig hilsen og held og lykke fremover til alle i HIF.
Annelise Andersen

Håndboldafdelingen

Fra håndboldafdelingen skal der lyde et tillykke til HIF – en tak til tidligere og nuværende ledere og trænere inden for HIF, som har formålet at skabe en række foreninger til glæde for byens unge og voksne medlemmer.

Håndboldafdelingen har ikke været med i alle 75 år, men vel i 30 år, og med bygningen af Hørning-Hallen først i halvfjerdserne kom der rigtig gang i afdelingen med oprykning for herrerne vedkommende helt til 3. division i 1982 og damerne til serie I. Siden er det desværre gået tilbage rent resultatmæssigt, idet fornyelsen fra afdelingens egne rækker udeblev. De nærmeste år byder dog på mange talentfulde unge mennesker på såvel pige- som drengeholdene.

I øjeblikket forsøger vi at satse kraftigt på ungdomsafdelingen. Bestyrelsen har vist stor velvilje for ønsker om deltagelse i udenbys stævner og lignende, og resultaterne er hurtigt kommet. Ved afslutningen af indeværende turnering har vi mange ungdomshold, som slutter helt i toppen af de respektive rækker. Dette målrettede arbejde er derfor godt i gang med at blive en succes. De unge spillere træner oftere (men ikke nok) og trænerne yder en flot – ulønnet – indsats. Så om nogle få år vil fornyelsen fra vore egne rækker være der, og så vil senior klubberne igen frygte mødet med os.



Håndboldformand
Kjeld Jensen.

Et jubilæumsønske fra håndboldafdelingen vil være en snarlig udvidelse af Hørning-Hallen med en annexhal og klublokaler, således at det sociale samvær, både for ungdoms- og seniorspillere kan styrkes. Måske vil politikerne også inden for få år indse, at sporten i Hørning skal yderligere tilgodeses for at undgå, at de nuværende ledere og trænere vil miste lysten til det frivillige arbejde, og kommunen vil så først få problemer med ungdommen i kommunen.

Med venlig hilsen og held og lykke i fremtiden til HIF.

Olaf Michelsen

Badminton

Målt i forhold til HIF's 75 år er badmintonafdelingen vel nærmest at betragte som en grønskolling; omend et velvoksnet eksemplar af den slags med sine 430 medlemmer, hvoraf ca. 150 deltager på turneringsplan via de p.t. tilmeldte 20 turneringshold.

Holdene, der fordeler sig med 9 ungdomshold, 9 seniorhold og 2 motionisthold, er tilmeldt turneringer under hhv. ØBD og AAG.

Som det fremgår, dyrkes der badminton af ca. 280 medlemmer alene for interessens og motionsens skyld. Sådan er det også startet op – efter sigende allerede i slutningen af 30'erne – da nogle få begyndte at slå til en fjerbold i den tidligere biografsal, nu Hørning Hus Textil, for senere at tage gymnastiksalen på Bakkeskolen i brug. En meget lavloftet sal, der nu er klasseværelse, og som i begyndelsen af 50'erne blev afløst af den nuværende Gamle Gymnastiksal.

Først i slutningen af 50'erne påtog Lise Blæsild sig at få organiseret badmintonspillerne i en forening og fik etableret og tilmeldt hold til løbende turneringer. Ledelsen af badmintonafdelingen blev i 1966 overtaget af Per Nielsen (den første modtager af Aarhuus Stiftstidendes lederpris i 1972), der var formand til 1972. I denne ca. 15-årige periode steg medlemstallet til ca. 100, og igennem perioden var der tilmeldt ca. 3 turneringshold. Flere hold var der ikke pladsmæssig mulighed for, da hjemmekampene jo skulle afvikles samme sted, som der normalt blev trænet, nemlig i gymnastiksalen.

Medlemmer, der var med i den periode, kan da også berette om mange pudsige og hyggelige oplevelser. Da samtlige kampe incl. opvarmning skulle foregå på een og samme bane, kunne en turneringskamp sagtens være en hel eftermiddag. Så dem der ikke var i aktion hyggede sig ved baglinjen med medbragt kaffe og kage. Mange steder blev der spillet i forsamlingshuse med kakkellovnen placeret en halv meter inde på banen, eller salen var så kort, at baglinjen sad 10-15 cm oppe ad væggen.

Befolkningstilvæksten i Hørning i 1960'erne og -70'erne og ikke mindst opførelsen af Hørning Hallen i



Badmintonformand
Søren K. Sørensen.

1973 gav en kraftig stigning i medlemstallet. Hallens 5 baner gav mulighed for at give 20-25 børn instruktion samtidig, ligesom mulighederne for at afvikle kampe blev væsentligt forbedrede. Og efterhånden som turneringsresultaterne viste sig, øgedes også interessen for denne sport både på turnerings- og motionsplan, til vi nu har nået den foreløbige rekord på 430 medlemmer.

Nu og fremover ser vi i badmintonafdelingens bestyrelse det som vores hovedopgave at styrke interessen for badminton, for at give børn, unge og voksne en sund og god fritidsinteresse med mulighed for kropslig udfoldelse og kammeratligt samvær.

Dette mål søger vi at nå ved at tilbyde opfyldelse af behov for udfordringer og tilfredsstillelse af ambitionsniveau for medlemmer med ønsket om at dyrke konkurrenceidræt, samt have alternative tilbud til andre medlemmer, der vil dyrke badminton på motions- eller motionslignende plan.

Det er således vort håb, at vi også fremover modtager støtte til at føre vore intentioner ud i livet, det være sig i form af hjælp til træning og øvrig støtte til vore ungdomsspillere; økonomisk støtte til gennemførelse af aktiviteter, samt kommunal velvilje m.h.t. økonomi og faciliteter, herunder opfyldelse af vores store ønske: En annex-hal til Hørning Hallen.

HIF's badmintonafdeling
Søren Kr. Sørensen

Svømning

I september 1973 stod svømmesalen ved Bakkeskolen færdig, hvorfor Hørning Ungdoms- og Idrætsforening, som den hed dengang, ved formand Bent Christensen den 2. oktober 1973 indkaldte til et orienterende møde for byens borgere på Bakkeskolen. Mødet resulterede i, at der blev udsat et arbejdsudvalg bestående af værkfører Jens Theilgaard, radiotekniker Jens Chr. Skov og fuldmægtig Leo Bjerrum Nielsen, disse tre dannede senere svømmeafdelingens første bestyrelse, med Theilgaard som formand, Leo Bjerrum Nielsen som kasserer og Jens Chr. Skov som sekretær.

Medlemstallet stiger støt op gennem årene og sæsonen 1980-81 blev afdelingens største med 430 medlemmer.



Svømmeformand
Karsten Jakobsen.

Der arrangeres en årlig tur for afdelingens børn til en rigtig svømmehal.

Svømmeafdelingen tæller i dag ca. 350 medlemmer. Disse er både begyndersvømmere, øvede, familier (voksen med børn), herre og dame svømmere. Derudover et par enkelte pensionister og et livredningshold.

Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen næsten skiftet helt ud. Af »gamle« blev kasserer Kate Holm, Kjeld Jensen og undertegnede siddende. Leo B. Nielsen og Jens Chr. Skov stoppede begge efter 14 år i bestyrelsen. Vi siger dem endnu en Tak for stor arbejdsindsats. »Det nye blod« i bestyrelsen er følgende, Finn Kyed, Helle Petersen, Lise Lotte Hansen og suppleanterne er Inga Ruggaard og Helle Holm.

Den nye bestyrelses planer er foreløbigt at køre videre med arrangementer som bl.a. ministævnet (vores årlige afslutning gennem mange år) og »døgnsvømning«.

»Døgnsvømning« prøvede vi for første gang i starten af denne sæson. Vi startede lørdag kl. 13.00 hvor borgmester Carsten Jacobsen bl.a. lagde ud. Derefter svømmede vore medlemmer og andre interesserede på skift i 24 ti-

mer. Da vi sluttede søndag kl. 13.00 var der svømmet 238 km i alt.

Endvidere har vi i år oprettet et ungdomsudvalg. Dette udvalg varetager de unge medlemmers ønsker og behov. Udvalget består hovedsaglig af hjælpetrænere. Foreløbig har udvalget holdt en hyggeaften med film og masser af lakrids.

Da jeg blev formand for 5 år siden, var et af mine mål bl.a. at få livredderholdet til Skanderborg svømmehal og svømme et par timer om ugen. I denne sæson lykkedes det. De har nu svømmet dernede 2 timer hver fredag hele vinteren.

M.h.t. samarbejdet i hovedbestyrelsen kører det nu som aldrig før. Alt fungerer som det skal, ikke mindst hvad byfest og Hørning Messe angår.

Jeg har nu kun at ønske HIF tillykke med de 75 år, og håbe på et fortsat godt og indholdsrigt idrætssamarbejde i Hørning kommune.

*Sportslig hilsen
Karsten Jakobsen*

Basketball

Med vore 50 medlemmer er basketballafdelingen ikke blot HIF's yngste, vi er også den absolut mindste afdeling. Man kan med nogen ret påstå, at vi har det som modige skøjteløbere, der har vovet sig ud på en ikke alt for sikker is. Det er nemlig både svært og risikabelt at starte en ny idrætsdisciplin, og det var da også nødvendigt at starte basketballafdelingen to gange, inden vi for alvor kom i gang.

Første gang var i 1979, og dengang var der liv i afdelingen i to og et halvt år, inden den blev lukket igen i foråret 1982.

Den 11. november 1985 blev basketballafdelingen genoplivet med fuld velsignelse af HIF's hovedbestyrelse, og denne gang er vi fast besluttet på at bevare basketballspillet som et godt idrætsstilbud for beboere i alle aldre i Hørning.

Når nu basketball er et af verdens allermest udbredte spil, så bør folk i Hørning da ikke snydes for det. At basket er et godt spil, kan de unge snakke med om. Mens spillet er ukendt for mange voksne – »basketball er det ikke der, hvor man spiller bolden over et net?« lyder spørgsmålet ofte fra folk over fyrrer – møder både piger og drenge spillet i skolen. Det er et tempofyldt og teknisk krævende spil, som kan spilles både udendørs og indendørs.

I vores korte levetid er det da også børn og unge, der har domineret medlemslisterne, idet kun fem medlemmer – nemlig fem bestyrelsesmedlemmer – er fyldt 18 år. Vi har i år haft tre træningshold, af hvilket de to – for første gang – var med i en turnering under Jydsk Basketball-Forbund.

Her gjorde både piger og drenge det godt, og pigeholdet imponerede alt og alle ved at vinde pige-A-rækken, mens drengene sluttede som en fin nummer fem i deres turnering.



Lars Roger Sørensen.

Ved juletid fik afdelingen en dejlig julegave i form af et helt hold minidrenge (under 12 år). Knægtene har trænet ihærdigt, og da de i marts begyndte at spille kampe, var de ubeskedne nok til at vinde dem alle.

I de kommende år vil vi udbygge basketballafdelingen. Det vil ske i et langsomt tempo, for at udviklingen ikke skal løbe af med os. Vi vil gerne styre den. Efter sommerferien vil vi starte minibasket for piger, og så håber vi også at få gang i et herreseniorhold. Gerne motionister, der blot har lyst til at træne en enkelt gang om ugen.

At vi tror på en lys fremtid for basket i Hørning, skyldes, at vi er flere ledere, der er fortrolige med spillet, end vi var i den gamle klub. Dels er nogle forældre nu for alvor kommet med i bestyrelsesarbejdet, og dels er nogle af de børn, der spillede i den gamle klub, nu blevet så gamle, at de kan påtage sig både træner- og lederjobs.

Kigger vi fremad, så har vi basket-folk to store ønsker: 1) mere træningstid og 2) kurve på langs i Hørninghallen, så vi både kan få en rigtig kampbane – den er allerede streget op – og samtidig præsentere vores idrætsgren ordentligt for tilskuerne.

Lars Roger Sørensen



Den lokale elektriker

Hørning Installationsforretning
8362 HØRNING

TELEFON 06 92 10 17

HØRNING
VVS
CENTER

SMEDE- OG
BLIK-ARBEJDE

Holger Christiansens efft.
Bjertrupvej 2 . Tlf. 06921063

HØRNING NY TØMRER-
FORRETNING



KNUD OLSEN

ADSLEVVEJ 21, 8362 HØRNING
TELEFON 06921680



FOR
SPORTENS
SKYLD

HØRNING HALLENS
CAFETERIA Tlf. 06 92 30 28

MALERMESTER

BENT JENSEN

TELEFON 06921502

HYBENVÆNGET 8 . HØRNING

kohsel
ELEKTRONIK A/S

Sønderskovvej 1 . 8362 Hørning

Tif. 06 92 14 27



Esso -Servicestation

Aarhusvej 13 . Hørning

Tif. 06 92 11 23

VARMESMEDEN

i
HØRNING

STOR ERFARING
NÅR DET GÆLDER
VARMEPUMPER – KEDLER –
BRÆNDEOVNE el. VVS ARBEJDE
RIMELIGE PRISER

ARNE VESTERGAARD

Bodil Møllevej 4
Tif. 06921089

Idræt i Hørning for over 100 år siden



Hørning Skyttekreds's mørkrøde fane fra 1888, som Hørning Gymnastikforening overtog efter sin start i 1924. »Gymnastikforening« til højre på fanen er malet på, formentlig af maler Peder Kaae 1930. Foto: Lasse Jørgensen.

Folk i Hørning har dyrket idræt meget længere tilbage end de 75 år, vi i HIF festligholder i år. Skriftlige oplysninger fra dengang er – mildt sagt – meget sparsomme, men det står fast, at nogen i Hørning den 29. oktober 1885 fik 20 kroner til indkøb af gymnastikredskaber af Aarhus Amts Skytteforening.

Nogen dyrkede altså gymnastik i 1885, men hvem de var, og hvor de gymnastiserede, ved vi intet om. Det var nok nogle skytter, der dyrkede gymnastik. For efter det forsmædelige nederlag til tyskerne i krigen i 1864, skød der over hele landet skyttekredse op med det formål at forsvare landet mod lignende sviende nederlag i fremtiden. I disse skyttekredse begyndte man hurtigt at eksercere og senere at dyrke gymnastik for at gøre skytterne stærkere og bedre egnet til at forsvare deres fædreland. Sikkert også i Hørning.

Hørning Skyttekreds blev stiftet i 1886 – fanen er fra 1888, men der har åbenbart også tidligere været aktive skytter i Hørning. De har også været organiseret, for ellers har man ikke kunnet få de 20 kroner i 1885. Pengene var meget små dengang.

På skyttekredsens mørnede fane fra 1888, som i dag findes på Egnsarkivet, finder man de ældste beviser på, at der i 1886 var gang i skydningen. Dengang skød man om sølvplader, og den ældste plade er fra en kapskydning i Dørup den 18. juli 1886, som Hørning vandt. Den 24. juli 1887 vandt Hørning-skytterne i Hemstok, og den 12. august 1888 vandt de i Jeksen.

At der har været gymnastik i Hørning før 1924, hvor Hørning Gymnastikforening blev stiftet, er Dagny Holm sikker på. Hun er i dag 78 år gammel og var med i 1924, da gymnastikforeningen startede. Hun kan huske, at hendes storesøster Meta omkring 1914 eller 1915 gik til gymnastik. Men hverken Dagny Holm eller Meta Skov, der stadig bor i Hørning, kan huske de nærmere omstændigheder. I Hørning har vi ingen skriftlige oplysninger tilbage i forrige århundrede. Kun i Århus Amts Skyt-

teforenings analer findes de. Her fremgår det, at Mjesing i 1883 fik 25 kroner til gymnastikredskaber, og at Jeksen den 9. januar 1884 blev bedt om at gøre rede for, hvilke redskaber de havde anskaffet for pengene året før. En form for kontrol, tilsyneladende.

På gymnastikudvalgets møde i Århus den 29. oktober 1885 bevilgedes så 20 kroner af amtsforeningens ialt 190 kroner til gymnastikredskaber i Hørning, som viser, at et eller andet idrætsligt har været i gang i byen, også før skyttekredsen officielt blev stiftet.

En skam, blot, at vi ikke ved nærmere om det.

Efter 1885 nævnes i amtskytteforeningens protokoller intet om Hørning før i 1895, da – sikkert igen – skyttekredsen bevilges 40 kroner til gymnastikredskaber. I 1906 får Hørning 25 kroner og i 1907 30 kroner.

Allesammen årstal fra før HIF's officielle start, som er i 1912 med stiftelsen af Hørning Boldklub.

Også før århundredeskiftet fik skyttekredsene i Bering, Jeksen og Mjesing gymnastiktillskud, og i starten af dette århundrede fik de også tilskud til uddannelse af delingsførere, eller på nudansk, trænere og ledere i gymnastik. Ingen ledelse fra Hørning har fået tilskud.

Den 1. april 1905 lånte Hørning Skyttekreds til gengæld to gamle geværer af amtsforeningen til øvelsesbrug, og i de kommende år deltog skytter fra Hørning i amtsforeningens kapskydninger.

Op til 1. Verdenskrig går skyttekredsen helt i stå, og sikkert også gymnastikken. Og næste gang Århus Amts Skytteforenings protokol nævner Hørning, er i forbindelse med amtsgymnastik-opvisningen i Odder den 26. juli 1925. Den dag deltog Hørning med et pigehold med 20 gymnaster og er karlehold med 24 karle.

Fra det tidspunkt starter historisk tid, så at sige. Vi har nemlig skriftlige kilder fra dengang, og vi ved, at de deltagende karle og piger var fra den »nye« gymnastikforening, der blev stiftet i 1924.

Foreningens – fodboldens start



Anders Borgbjerg, 86, og Folmer Kleis, 89, var for unge til at spille med, da fodboldspillet i 1912 holdt sit indtog i Hørning. Senere spillede de på klubbens frygtede old boys-hold.
Foto: Lasse Jørgensen.

»Det hele var meget mere primitivt dengang, men fornøjelsen ved at spille fodbold var da lige stor af den grund«. Sådant kommenterer Anders Borgbjerg, i dag 86 år gammel, forskellen mellem fodbold ved foreningens start i 1912 og i dag.

Anders Borgbjerg var 11 år gammel, da Hørning Boldklub startede i 1912. Han boede i Fregerslev og husker, at der tilbage i 1909 blev spillet fodbold på markerne i Fregerslev. En dag kom barndomsgårdens fodermester Johannes nemlig ikke hjem til tiden efter en fodboldkamp – han var målmand, og kampen trak ud, og så blev otteårige Anders sendt ned efter ham.

Hørning Boldklub, hvis jubilæum vi i år fejrer som HIF's 75 års jubilæum, blev startet i 1912. En del talentfulde spillere fra Hørning, sikkert nogle af dem som Anders Borgbjerg husker fra Fregerslevs marker, spillede inde i Kolt. Men da de ikke kom på hold, meldte de sig ud og stiftede Hørning Boldklub, der fik maler Jens Søgård som sin første formand. Jens Søgård blev senere skolelærer.

Klubbens første kamp var mod Kolt, der fik en sæk på 12-0. At Hørnings hold var stærkt, viser en lang række sølvplader på boldklubbens fane fra 1912. Den 21. juli vandt man en såkaldt turneringskamp i Kolt, sikkert 12-0 kampen, den 28. juli vandtes en kamp i Borum, den 12. august vandtes en kamp i Galten, den 25. august endnu en sejr og sølvplade i Borum, og sådan vadede holdet fra sejr til sejr hele sommeren.

Anders Borgbjerg husker tydeligt, at holdet var godt, og at det op til 1. Verdenskrig blev bedre og bedre. Holdet spillede dengang på en bane ved landevejen på det sted, hvor Provinsbanken nu ligger og hen mod Bakkeskolen. Selv om der ingen officielle turneringer var, gjorde man meget ud af kampene. I 1913 eller 1914 husker Anders Borgbjerg, at en kamp mod Kolt blev indledt med underholdning af et hornorkester. Kolt scorede kampens første mål, men Hørning vandt sikkert med 10-1.

Holdet nåede sit højdepunkt i sommeren 1914, lige før Verdenskrigen brød ud. Man vandt alle sine kampe mod de øvrige omegnshold, og for at få rigtig modstand arrangerede man en kamp mod et Århus-hold, måske AGF. Det var en lidt for stor mundfuld for Hørning-holdet, der tabte 6-1. Holdets målmand Ras Smed blev efter kampen båret i guldstol, fordi han havde forhindret et endnu større nederlag.

Så var der mere gang i sagerne ved et stævne i Galten, som Hørning vandt med en samlet målscore på 27-0. I den afgørende kamp mod Galten kom Hørning foran 5-0, og så gad hjemmeholdet ikke spille mere, men udvandrede.

Hørnings ubestridte målkonge hed dengang Alfred Munch. Han var en målfarlig herre, som selv Preben Elkjær er en skygge af. Da han før en kamp blev lovet en øl pr. mål han scorede, gik han ind og lavede 20. Hørning vandt kampen med 27-0.

Hørning havde kun spillere til et eller to seniorhold, som Anders Borgbjerg var for ung til at spille på. Han husker kun to gange før krigen, hvor han var ude at spille, nemlig i 1913-14, hvor holdet med hestevogn var taget til Borum, og så en kamp i Edslev.

Fodboldbanen ved landevejen var en naturligt flad og jævn mark, der var velegnet til fodbold. Men da »den nye skole«, Bakkeskolen, blev bygget i 1913, måtte fodboldspillerne flytte. Det blev til en yderst omflakkende tilværelse i de kommende godt 20 år, hvor Hørnings fodboldhelte måtte skifte mellem forskellige græsmarker i Fregerslev, Blegind, Dørup og ved Hørning Møllegård. Først i 1936 fik klubben rigtig gode forhold med omklædningsrum – uden bad, da Fregerslev stadion blev indviet.

Verdenskrigen, den første, tog næsten livet af boldklubben. Stort set hele fodboldholdet blev indkaldt til Sikringsstyrken, og så faldt det hele lidt fra hinanden. I 1917 var der ikke meget gang i fodbolden, og da Anders Borgbjerg kom tilbage til Hørning i 1922 var der slet ikke noget.

I de kommende ti år var der nogle år fodbold og andre år ikke. Træningen begyndte i maj, og kampene blev spillet fra om sommeren til så langt hen på efteråret, som vejret tillod det. Fodboldstøvler var der ikke noget der hed, og boldene, man spillede med, var ikke af en standard, som man i dag vil kalde for fodbolde. Men trøjerne, som spillerne selv skulle skaffe, skulle være røde.

I 1932 fik boldklubben sin anden start. En flok knægte kom ind til cykel- og trækohandler Folmer Kleis, der i sine unge dage selv havde været en ivrig fodboldspiller. I 1912, da boldklubben startede, var han 14 år gammel og ude at tjene på en gård i Edslev. Senere spillede han tre år i Ormslev. Han var født i Hørning, havde sin forældre i byen og kom derfor ofte til Hørning, hvor han nogle gange forstærkede byens hold.



Ved HIF's jubilæum i 1962 blev dette foto taget af gamle kæmper fra boldklubbens første hold i 1912. Forrest fra venstre: Aksel Nielsen, Ejnar Søgård, Peder Jørgensen, »Ras Smed« alais Rasmus Christoffersen. Bagerst fra venstre: Daværende hovedformand Niels Bach Jensen, Anton Poulsen, Jens Søgård og Søren Thomsen.

De unge mennesker var kommet til den rette mand. Folmer Kleis gik i gang med at organisere klubben påny og som et af sine første resultater skaffede han penge til at leje fodboldbane ved Hørning Møllegård, som klubben derefter brugte i flere år. »En dejlig plads«, husker Folmer Kleis, i dag 89 år gammel og æresmedlem i HIF. Somme tider spillede han selv med sammen med de unge, men han var mest klubbens organisator.

Nogle år senere kom en ny banemand til byen, Christoffer hed han, og så kom der for alvor skred i tingene. Han blev formand for boldklubben, fik den meldt ind i JBU midt i 1930'erne, og så begyndte man at spekulere på en ordentlig bane. Nogle år senere blev Fregerslev Stadion indviet efter ihærdigt arbejde af blandt andet Folmer Kleis. Han gik rundt til spillernes forældre for at få dem til at give ti kroner om året i ti år til banen. Indsamlingen gik udmærket, og da tilstrækkeligt mange penge var samlet sammen, indrettede kommunen – efter aftale – det nye stadion. Det skete i årene med en stor arbejdsløshed, og kommunen fik statsstøtte til projektet, som blev udført som nødhjælpsarbejde.

Fodbolde – rigtige fodbolde – kostede dengang den svimlende sum af 17 kroner – samme pris som en halv gris. Pengene var små, og det kom derfor ofte foreningen til gode, når bolde skulle lappes, at træskohandler Folmer Kleis havde symaskiner, der kunne sy i læder. Sammen med formand Christoffersen tilbragte han mange timer i sit værksted med at reparere bolde. Og når boldene var så slidte, at de ikke længere kunne repareres, fik sønnen Henning resterne. Henning Kleis kunne ikke få nok af fodbold, så udover at spille i boldklubben lavede han sin egen »lille klub«, hvor fodboldivrige knægte fik ekstra træning.

Boldklubben havde ikke råd til trøjer til spillerne. Og da de unge gik til formand Christoffersen og bad om trø-

jer, fik de den besked, at de kunne gå ned til Elgård's foderstofforretning og få nogle gamle sække, så de kunne spille »Kvik« og med »Kraft«. Det var nemlig navnene på to foderblandinger. Senere fik foreningen så sine røde bluser, som Folmer Kleis' kone Julie vaskede og rullede gennem 25 år.

Efter at Hørning Boldklub i 1934-35 blev meldt ind i JBU, begyndte de moderne idræts-tider for alvor at komme til byen. Nu kom der fremmede dommere til kampene, der skulle indsendes holdkort til unionen, og rent spillemæssigt begyndte det at gå fremad. »Vi begyndte at træne rigtigt, der blev spillet flere kampe, så vore spillere blev bedre, men en del af hyggen forsvandt også«, husker Folmer Kleis.

Tidligere spillede man uden dommere, da der ikke var ret mange, der kendte fodboldreglerne. »Det var en helt anden ånd tidligere, og i dag er det da gået over gevind med alle de penge, der er kommet ind i fodbold, der er ikke mere så meget kammeratskab som før«, siger han.

Dengang han selv spillede fodbold, var der ingen turnering. Man spillede flere kampe pr. dag, når man endelig var ude til et stævne. Hørning var flittige gæster i Galten, hvor finalen som regel blev spillet mod hjemmeholdet. Derefter festede holdene sammen, så når spillerne – trætte af kampene og af dansen – ud på natten vendte hjem, var de udasede.

Flere af dem tjente på gårdene i Hørnings omegn, og bønderne var ofte sure på deres unge fodboldinteresse-rede karle, når de havde været til kampe om søndagen, fordi arbejdsindsatsen om mandagen var under daglig standard.



Hørning Boldklubs første og frygtindgydende mandskab, årgang 1913, fra venstre: Ejnar Søgård, målkongen Alfred Munck, Peder Pedersen, Aksel Nielsen med fanen fra 1912, Peder Jørgensen, målmand Ras Smed med det borgerlige navn Rasmus Christoffersen (foden på bolden), klubbens formand Jens Søgård, Nicolaj Petersen, Johan Basse, Søren Thomsen. Og bagved – ved siden af de to kvindelige fans – Anton Poulsen og stationsforstander Kjeldskov, der åbenbart var holdleder. Billedet er taget på banen, der lå mellem bakkeskolen og nutidens Provinsbanken.

Går De efter KVALITET?
- gå til

SLAGTEREN



Til hverdag og fest -
husk bagerbrød er bedst!

CENTERBAGERIET

Butikstorvet . Hørning
Tlf. 06921310

HÅRPLEJE MED SYSTEM

center
Frisøren
BUTIKSCENTRET . 8362 HØRNING

Tlf. 06921808

Lukket onsdag.

Vi mødes i

BRUGSEN

på Butikstorvet



Tlf. 06921387

CENTERKIOSKEN

Butikscentret - Hørning

06 92 20 88

HVER DAG KL. 7.00 - 20.00

**HØRNING
SKO-CENTER**

BUTIKSTORVET . HØRNING
TLF. 06921510



O. K. HANSEN

RADIO-TV

BUTIKSCENTRET . TLF. 06 92 14 24

Historisk tilbageblik

Stamtavlen til Hørning Idrætsforening var stiftelsen af Hørning Boldklub 27. maj 1912, da en flok Hørning-spillere, som spillede fodbold i Kolt, men blev forbigået ved hold-sammensætningen, tog hjem og dannede deres egen forening.

Der var på dette tidspunkt andre foreninger i Hørning, som i de mellemliggende år er optaget under HIF. Den ældste var sikkert Hørning Skyttekreds af 1888. Desuden en gymnastikforening, en sangforening, en foredragsforening og Ungdomsforeningen for Hørning og Omegn.

Desværre findes de gamle protokoller kun fra sidstnævnte forening, der blev stiftet 14. oktober 1910. Kun tre måneder senere blev sangforeningen opløst, og solgte sine sangbøger til ungdomsforeningen, og ændrede navn til Hørning Ungdoms- og Foredragsforening.

Det siger sig selv, at denne forening hovedsagelig udgjorde den kulturelle afdeling, men man sluttede skam de fleste sammenkomster med sanglege eller en svingom, og selvom loven påbød, at spiritus kun måtte udskænkes til kl. 23, så varede dansen som regel ved til klokken fire om morgenen.

Fra en af generalforsamlingerne kan nævnes, at der i årets løb havde været en koncert, to oplæsninger, syv foredrag, et sommer- og et efterårsmøde, en udflugt til Samsø med tre foredrag i dagens løb, fem baller, stiftelsesfest, pakkefest og et skovbal i lejet telt. Foreningen havde et nært samarbejde med Kolt Ungdomsforening, og i 1912 havde man en fælles teatertur til Århus Teater med tog fra Hørning. Det kostede med tog-, og teater-billet 1,50 kr. pr. deltager, men gav et underskud på 15 kr., som blev afholdt af foreningerne.

I 1913 havde de to foreninger udflugt til Himmelbjerget med særtog fra Hørning til Ry, herfra med hjuldampere til Himmelbjerget, retur til Laven, kaffebord og dans. Alt sammen for kun to kroner pr. deltager, hvoraf den ene krone skulle betales ved indtegningen, og den anden inden afgang fra Hørning.

En anden udflugt foregik ligeledes med særtog til Vejle, hvorfra man sejlede til Hotel Munkebjerg. Afgang fra

Hørning kl. 6.30 om morgenen, dansede til kl. 7.30 næste morgen, hvorefter man sejlede tilbage til Vejle og ankom til Hørning Station kl. 10. Denne tur gav de to foreninger et underskud på 30 øre.

Jo, man fik rørt benene for 75 år siden, måske mere end nu, hvor det ofte under dansen gælder om at bevæge sig på samme sted.

På et bestyrelsesmøde i september 1914 vedtager bestyrelsen: »At så længe den af krig og urolige tid vedvarer, vil man absolut ikke være med til at arrangere dans«.

Et er at beslutte, et andet at udføre, så allerede i oktober var der igen bal på Hørning Kro til den lyse morgen.

Gymnastikforeningen kender man ikke meget til. Kun at det ophørte under første verdenskrig, og først genopstod igen i 1924. Foreningen fortsatte som selvstændig forening til 28. august 1947, da den blev sammenlagt med Hørning Boldklub, som skiftede navn til Hørning Gymnastik- og Idrætsforening.

Foreningen startede en ret omfattende foredragsvirksomhed og dilettantkomedier, og det var sikkert årsag til, at den fandt sammen med Hørning Ungdoms- og Foredragsforening. Denne sammenslutning fandt sted 28. august 1947, hvor foreningen ændrede navn til Hørning Ungdoms- og Idrætsforening med forkortelsen (HUIF).

Foredrag, dilettant, sang- og kammeratskabsaftener, bal på kroen, håndbold, fodbold og gymnastik, var det stående program, men efterhånden kom der flere idrætsgrene til, badminton, bordtennis, atletik, orienteringsløb m.m.

8. december indføres en ny struktur i HUIF, således at hver idrætsgren bliver selvstændig med hver sin bestyrelse, og et tre mands forretningsudvalg i hovedbestyrelsen, 27. november 1975 går man et skridt videre, og ændrer navnet til Hørning Idrætsforening med forkortelsen (HIF).

De sidste skud på stammen er en basketball-, og en svømmeafdeling, og det forlyder nu også at volleyball er på vej ind i foreningen.



FOREDRAGSRÆKKEN 1954-55

Torsdag den 7. oktober 1954:

Foredrag. Højskoleforstander S. Haugstrup, Jensen, Frederiksborg højskole, Hillerød. Emne: »Norden i nutidens verdenspolitik«.

Torsdag den 28. oktober 1954:

Foredrag og film. Højskolelærer Folmer Bukh, Bering, Hasselager. Emne: »Et år i U. S. A.«.

Tirsdag den 9. november 1954:

Foredrag, oplæsning, lysbilleder. Førstelærer Ingemann Kvist, Salling, Hadsten. Emne: »En Aakjæraften«.
(Fælles kaffebord).

Torsdag den 25. november 1954:

Foredrag. Sognepræst G. Thaarup-Rasmussen, Thiset, Solbjerg. Emne: »En åben verden, øst og vest«.

Torsdag den 16. december 1954:

Foredrag. Sognepræst Johs. Johansen, Søllinge, Pederstrup. Emne: »Ungdommen og kirken«.

Ca. 17. januar 1955:

Aftengudstjeneste.

Mandag den 31. januar 1955:

Foredrag og lysbilleder. Inspektør Oluf Ascanius, Silkeborg. Emne: »På jagt i Siam og Malayas urskove«.

Mandag den 28. februar 1955:

Oplæsning. Forfatteren Chr. Demuth og frue, Hesselhøj, Aabenraa.

Ca. 10. marts 1955:

Aftengudstjeneste.

Torsdag den 24. marts 1955:

Foredrag. Fhv. folketingsmand Erik Appel, Vejle. Emne: »Teknikken og dens indflydelse på levemåde og folkeliv«.

Foredraget den 9. november holdes på kroen, alle øvrige i biografalen.
Aftengudstjenesterne holdes i kirken.

Tidspunktet er kl. 20.

Hørning Pigekor, under ledelse af fru Hougaard Nielsen, vil underholde et par gange i løbet af vinteren.

Startede på en græsmark

Der gik 26 år inden Hørning Boldklub fik en »rigtig« sportsplads. Fregerslev Stadion

Da Hørning Boldklub i 1912 blev stiftet, var den første træningsbane en græsmark langs Stationsvej, hvor nu Provinsbanken er beliggende, men efter indvielsen af den nyopførte Hørning Skole (Bakkeskolen) i 1913, blev træningen forelagt til en mark i Fregerslev.

I 1933 besluttede en del sportsinteresserede at anlægge en sportsplads. Der blev nedsat et udvalg, som fandt frem til et areal ved Fregerslevholm, og Blegind-Hørning Sogneråd var så positiv indstillet, at der blev bevilget et beløb på 4.500 kr. til formålet.

I marts 1935 blev der holdt et offentligt møde på kroen, hvor der på en tegningsliste blev givet tilsagn om 1.235,- kr. På et møde i maj var listen nu oppe på 90 bidragsydere med et samlet beløb på 3.640,- kr., som de skulle betale med 1/10 årligt i 10 år.

Det resulterede i dannelsen af interessentskabet »Hørning Sportsplads«, og udvalget gik straks i forhandling med to gårdejere, som var villige til at sælge. Det var H.O. Hansens mose-areal (beliggende bag Fregerslev Stadion), samt Søren Borgbjergs skovareal.

Man var mest interesseret i det første, og både sognerådet, sundhedskommissionen, amtslægen og en repræsentant fra Hedeselskabet, sagde god for arealet, men sidstnævnte advarede, da der i et moseområde kunne opstå sænkninger, som ville ødelægge en boldbane.

Det endte med, at man købte Søren Borgbjergs skovlod for 5.500 kr., og hertil blev der optaget et lån på 3.000 kr. i Blegind-Hørning Sparekasse, som skulle forrentes og afdrages over 10 år, samt et tilsvarende lån i Banken for Skanderborg og Omegn, der skulle forrentes uden afdrag i 10 år.

Kautionisterne var tømrermester Knud Nielsen (formand), malermester Edward Kaae, tømrer Ejnar Søgaard, cykelhandler Folmer Kleis, landmand Lars Hansen, gårdejer Søren Borgbjerg, brugsuddeler Sofus Olsen, gårdejer Svend Borgbjerg, direktør Lars Christensen og skræddermester Kristian Poulsen.

I 1937 blev forberedelserne gjort. Arealet blev ryddet for trærodder, drænet og planeret, og der blev ansat en mand som for 10 kr. årligt skulle slå græsset med le.

21. august 1938 blev sportspladsen indviet i overværelse af ca. 800 tilskuere, næsten ligeså mange, som da »Hummel« i efteråret afviklede en afskedskamp for landsholds-spiller Allan Simonsen.

Dagen startede kl. 9.30 med afvikling af fodboldkamp. Kl. 13 marcherede ungdommen gennem byen anført af et orkester til sportspladsen, hvor Knud Nielsen holdt åbningstalen, inden flaget gik til tops på den nyanskaffede flagstand, og »I/S Hørning Sportsplads« kunne erklæres for åbnet.

Året efter fik Hørning Boldklub stillet pladsen til rådighed for 50 kr., som skulle betales i to halvårlige rater, men samtidig betinget af, at foreningen selv skulle holde pladsen ved lige. En nyopstillet iskiosk blev forpagtet ud



Fra en hjemmekamp ses i baggrunden mellem træerne det gamle idylliske ishus på Fregerslev Stadion.

for 50 kr. årligt, samt med pligt til at indehaveren skulle holde rent om indgangspartiet.

I 1941 indbød bestyrelsen boldklubben og gymnastikforeningen til et fællesmøde, hvor man besluttede at holde en sportsuge. Fru Ostenfeld, Hørning Kro, lovede at servere kaffe, øl og vand på pladsen mod at give 50 procent af overskuddet til fordel for sportspladsen.

Gymnastikforeningen sprang fra, så den første sportsfest blev arrangeret af boldklubben og sportspladsen. Der var ringridning med 37 deltagende ryttere. Derefter fodboldkampe, foredrag ved valgmenighedspræst Peder Bukh, Bering, drengefodbold, og til slut stafetløb for både drenge og old-boys. Om aftenen bal på kroen.

I 1941 blev der indlagt vand på sportspladsen. Vandværket bekostede hovedledningen, samt opsatte et vandur. Afgiften var 20 øre pr. forbrugt kubikmeter.

Ved sportsfesten i 1945 blev »En søndag på Amager« opført som friluftsspil. Der var over 800 tilskuere. Det samme var ikke tilfældet i 1948, da Århus Forsøgsteater opførte »Eventyr på Fodrejsen«, men det skyldes sikkert, at det var fremmede skuespillere, skriver Folmer Kleis i referatet.

I 1955 indgår man overenskomst med Blegind-Hørning Kommune om anvendelsen af sportspladsen for Blegind-Hørning Fællesskole (Bakkeskolen) for 500 kr. årligt. I 1957 indgås der overenskomst mellem Hørning Ungdoms- og Idrætsforening og I/S Hørning Sportsplads, som varer til 13. juli 1960, da kommunen overtager sportspladsen.



I årene 1957-60 var HIF i serie II, hvor holdet efter en hjemmesejr blev fotograferet foran klubhuet på Fregerslev Stadion.

Spillerne er i forreste række fra venstre: Ove Løgitmark, Leif Basse (målmænd) og Knud Pedersen.

Knælende: Kaj Pedersen, Halfdan Uebel og Kaj Kruse.

Stående: Verner Madsen, Aksel Larsen, Orla Pedersen, Erik Poulsen og Henning Andersen.

Klubhuset, som var tænkt placeret hvor det gamle klubhus og frilufts-scenen var beliggende, kunne i 1961 være opført for 99.999 kr. I under-etagen omklædning og toiletter, samt en gennemgang til opvisnings-anlægget. Ovenpå kantine, klub- og mødelokaler, hvorfra der var udsigt til Fregerslev Stadion og opvisningsbanen. På arealerne, hvor nu Åbakken, Skovvænget og det bagved liggende engareal er beliggende, skulle stadion-anlægget have været placeret. Det kunne i 1961, med køb af syv (7) tdr. land, have været anlagt for 360.000 kr., men sognerådet bakkede ud af projektet.

Fregrerslev Stadion som idræts-center



Højbo Stadion og Hørning-Hallen havde sikkert ikke eksisteret i dag, hvis bestyrelsen for Hørning Idrætsforening i 1961 havde fået gennemført sine daværende planer om en opvisningsbane ved Fregrerslev Stadion. I samarbejde med arkitekt Børge Blæsild, Hørning, blev der i 1960 udarbejdet forslag til både klubhus, opvisningsbane, et svømmestadion og mulighed for en idræts-hal, som skulle placeres der, hvor nu Åbakken og Skovvænget er beliggende.

Projektet blev så godt modtaget af Blegind-Hørning Sogneråd, at foreningen blev opfordret til at sikre sig de nødvendige arealer, samt foretage en ændring på de foreløbige tegnings-skitser.

Foreningen fik de nødvendige arealer på hånden af daværende gartner Ejner Nielsen, Skovly, og tekstilfabrikant G. Mårtensson, så der tilsammen var syv tdr. land at disponere over.

18. september 1961 blev planen forelagt Dansk Idræts Forbunds anlægsudvalg, som sagde god for dem, og desuden sammen med daværende landstræner, og en repræsentant for indenrigsministeriet, deltog i foreningens besigtigelsesmøde med sognerådet.

Klubhuset kunne være opført for 99.999 kr. med frivillig arbejdskraft, og det øvrige anlæg var med køb af jord budgetteret til 360.000 kr.

Alt var næsten faldet på plads, men på tilbagevejen over fodboldbanen kom sognerådsformand Viggo Leth (V), og gartner Ejner Nielsen, til at »træde« hinanden over tærne, antagelig over prisen for jorden, så på det efterfølgende møde på kommunkontoret, sagde Viggo Leth: »I har det godt, som I har det«, så vi udsætter sagen til efter forårets sognerådvalg.

Det satte punktum for disse ellers så oplagte planer.

Skøjtebane på fodboldbanen

Den daværende formand for Hørning Idrætsforening blev ikke særlig populær, da han i 1960, uden først at spørge sognerådet, tog initiativ til at overrisle fodboldbanen på Fregrerslev Stadion til en skøjtebane.

Det skete i samarbejde med Skanderborg Brandvæsen, som ikke sparede på vandet. Uheldigvis blev der tøjvjr om natten, og det fortsatte sæsonen ud, så fodboldbanen var ubrugelig de første forårs- og sommermåneder.

Nu bagefter kan man more sig over episoden, men det var ikke spændende den første lange tid, hvor fodboldspillerne påny blev henvist til en græsmark, og desuden måtte afvikle turneringskampe på lånte baner i området.



Sommerfesterne på Fregrerslev Stadion var festlige. I flere år var ringridning således et af de populære indslag. Den stående mand med hat på og den brede ryg til kameraet var »Trælastens« direktør Laust Christensen, der engang ville bygge en tribune til 5.000 mennesker i Fregrerslev.

GØR EN GOD HANDEL HOS

JØRNS

HUSHOLDNINGSMASKINER I/S
SØNDRSKOVVEJ 9 . 8362 HØRNING

TLF. 06 92 35 55

Salg og reparationer af husholdningsmaskiner



HØRNING KØRESKOLE

Køreskoleringen

Tlf. 06 92 38 75

Bakkedraget 6 . 8362 Hørning

Teori: Skanderborg 06525344

Teori i Stilling

Manøvrebane i Hørning

Mekanikerarbejde og opretning
af beskadigede biler
samt
rustarbejde udføres.

Køb og salg af nye og brugte biler.

 **NISSAN • HØRNING**
KAROSSEFABRIK A/S
Skanderborgvej 8, 06 92 13 00

**JORDVARME
LUFT TIL VAND VARME**

beslag - grov - maskin - vand - varme - sanitet



VILLY KRISTENSEN

Vesterbro 10 . Stjær . 8464 Galten

Tlf. 06 95 04 10

Privat: Engparken 8. 8362 Hørning

Tlf. 06 92 18 49



**Hørning Autolakereri
og Undervognscenter**

DITEC
lakkon-
servering

Kurt Christensen

Toftegårdsvej 2
Telefon 06 92 11 00

Reparationer - nybygninger -
ombygninger - termoglas -
gulvbelægninger

Tømrermester.

**JØRN
SVENSTRUP ApS**

Engvej 18
Hørning



06 92 20 48

**Alt kloak-, grave-
og planeringsarbejde**

udføres med rendegraver.
Snerydning.

Entreprenør Bent Rasmussen
Hørning - Tlf. 06 92 32 16

Tandrup – stadig ung og aktiv



Ewald Tandrup, Hørning.

75 år bliver Hørning IF, men ældste medlem mangler endnu nogle få år, 5 helt nøjagtigt.

Der er dog ingen tvivl om, at den 70-årige Ewald Tandrup er gymnastikafdelingens, og hele HIF's ældste aktive medlem.

Tandrup, som mange af os kender fra Shell, kommer fra det gymnastikglade Vestjylland, og allerede som 10-årig begyndte han med gymnastikken. Dengang spillede Tandrup også fodbold, men det er han dog holdt op med for længst.

Ser man på tiden kunne Tandrup godt have været gymnast i 60 år, men der har været pause ind imellem. Blandt andet det første år efter krigen, hvor der ikke var gymnastik i Hørning.

I 47 var Tandrup sammen med Aage Pedersen, Karina på Hørnings mandshold. Året efter flyttede drengetræneren fra byen, men straks påtog Tandrup sig opgaven med at lede drengene.

Der har, siger Tandrup, jo aldrig været et rigtigt karlehold her i Hørning. Det har altid været en stor blanding, og der er i dag ca. 40 års forskel på yngste og ældste deltager på herreholdet.

Der har også adskillige gange været stop i gymnastikken, så man kun har været i gang fra september til jul.

Direkte spurgt, hvorfor bliver du ved, svarer Tandrup: Selvfølgelig bliver man ved, man er i vigør – godt tilpas – og i god form, kommer sammen med glade mennesker, og jeg har aldrig skullet tvinge mig selv af sted, lysten har altid været der.

Selvom fru Tandrup også har været gymnast, så har de dog ikke mødt hinanden i en gymnastiksal, men gymnastikken har dog smittet af på familien. Datteren Karin var i mange år ivrig gymnast, og har også været på gymnastikhøjskole.

Tandrup har i mange år også været ivrig deltager på de skrå brædder. Det var til dillettantforestillinger der var bud efter ham, men han har også en enkelt gang været med i Hørning revyen.

Min vurdering efter mødet med Ewald Tandrup er, at som han er i form nu, er han sikkert også med ved vort 100 års jubilæum.

Merko

BUTIKSCENTRET
8362 HØRNING . TLF. 06 92 13 65

HØRNING ADVOKATKONTOR
NR. ALLÉ 7 . 8362 HØRNING . TELF. 06-92 33 00 . GIRO 230 97 34

PER LIGNELL
ADVOKAT
MØDERET FOR HØJESTERET

MANDAG - FREDAG 9 - 18
eller efter aftale.

Commodores nye PC 40 gi'r dig et hurtigt beslutningsgrundlag - også baseret på sund fornuft!



Commodore PC 40 er perfekt til behandling af f.eks. store regnskabsopgaver og CAD - og den gør det langt hurtigere end andre PC'er på markedet og lige så hurtigt som udstyr, der er over 10.000 kr. dyrere. Du får det rigtige beslutningsgrundlag hurtigere med Commodore PC 40 - og til en rimelig pris.

- 16-bit 80286 processor
- Klokfrekvens 6 eller 10 MHz
- 1024 Kbytes RAM
- 1.2 MB disktestation
- 20 MB hard disk
- Parallel og seriel udgang
- 8 slots
- Farve/grafik kort



Commodore

Commodore PC 40 Kr. 29.500,- excl. moms
- Vesttysk kvalitet og grundighed i ét!

KONTOR / DATA

Svømmehallen

På opfordring om at bidrage med et indlæg i dette jubilæumsskrift om den selvejende institution Hørning Svømmehal, skal jeg her kort beskrive de hidtidige aktiviteter vedrørende planlægningen.

Interessen og behovet for en svømmehal i Hørning kommune er gennem mange år blevet større ikke mindst som følge af den store befolkningstilvækst. Svømmehallen på Bakkeskolen bruges hovedsageligt til undervisning. Dertil kommer at den er for lille og har været kraftigt belastet de senere år.

At opføre en svømmehal i et lokalsamfund er et projekt der kræver opbakning og engagement fra befolkningens side. Derfor besluttede forretningsudvalget at lave en behovsundersøgelse, hvorfor der blev udarbejdet et spørgeskema med nedenstående 3 spørgsmål:

1. Vil I bruge svømmehallen, hvis det blev en realitet?
2. Vi I måske deltage i arrangementer til fordel for svømmehallen?
3. Er I interesseret i en:
 - 1) hal med internationale mål?
 - 2) hal med mange tilbud, sauna, sol etc.?

Disse spørgeskemaer udsendtes til samtlige registrerede foreninger i kommunen. I alt blev udsendt 52 skemaer, heraf kom 28 besvarede retur, dvs. en besvarelse på 54%.

Undersøgelsen viste at til spørgsmål 1 svarede 71% ja, 10% nej og 19% ved ikke. Til spørgsmål 2 svarede 60% ja, 21% nej og 18% ved ikke. Til spørgsmål 3 pkt. 1 svarede 25% ja, 46% nej og 28% ved ikke. Til pkt. 2 svarede 46% ja, 18% nej og 36% ved ikke.



Ved 60 års jubilæet i 1972 overrækker Borgmester Svend Borghjerg rundhåndet en check på 500,- kr. til hovedformanden Bendt Christensen.

Undersøgelsen giver udtryk for, at der er en positiv interesse hos de adspurgte, hvilket vi naturligvis bygger videre på. Økonomien spiller en væsentlig rolle og ligesom ideen om Hørning Hallen udviklede sig over en årrække, må vi forvente, at tanken om en svømmehal også må have sin nødvendige udviklingsperiode. En betingelse for bygning af en svømmehal, er at den både i etableringsomkostninger og drift må være økonomisk forsvarlig. Den for tiden økonomiske situation taget i betragtning, må nok siges at være årsag til en vis tilbageholdenhed fra udvalgets side. Der er dog ingen tvivl om, at Hørning Kommune på et tidspunkt får den ønskede svømmehal.

Hjertelig tillykke med jubilæet.

Bendt Christensen

Det fortæller protokollerne

Mange af foreningsmøderne blev i sin tid holdt på skift i Gæstgiveriet på Blegindvej, i Konditoriet på Århusvej, eller på Hørning Kro. Efter krigen desuden i den daværende Hørning Biograf, hvor nu Hørning Textilhus har til huse.

Der blev holdt foredrag, kammeratskabs-aftener, bankospil m.v. i biografensalen. Bankospillene foregik på den måde, at folk fik udleveret pergament-papir til at lægge over pladen til afkrydsning, fordi man siddende i en biografstol ikke kunne styre spille-brikkerne.

Da atletik-afdelingen startede under ledelse af Ole Krarup-Leth, foregik 100 og 200 meter løbene på Blegindvej i udkanten af Hørning, hvor de nødvendige strækninger var systematisk målt ud, fordi der endnu ikke var løbebæner på Fregerslev Stadion.

I 1946 måtte foreningen selv sørge for brændsel til arrangementer på Hørning Kro, så der blev en overgang tynnet godt ud i omegnens skov-områder.

I 1942 var kontingentet 4 kr. årligt for aktive og 2 kr. for passive medlemmer.

I 1946 indførte foreningen sankt-hansfester ved Stilling-Solbjerg Sø i Fregerslev. Disse arrangementer blev i 1959 overtaget af FPE, som senere flyttede dem op til skråningen ved Hørning Kro.

Lokal-revyer var også på mode i Hørning for flere år siden. I 1947 blev der opført en revy skrevet af stud.theol Johannes Johansen, som nu er biskop i Helsingør. Den blev 23/2 opført for ungdomsforeningens medlemmer, og dagen efter for Hørning Håndværker og Borgerforening, Fagforeningen og Mejerikredsen.

Gymnastik start



Dagny Holm, 78 (TV) og Agnes Grosen, 85, der begge var med på Hørning Gymnastikforenings første pigehold i 1924, fotograferet af Lasse Jørgensen i anledning af 75 års jubilæet. Agnes Grosen sad i den første gymnastikbestyrelse, og Dagny Holm blev senere leder i foreningen.

Uden gymnastikken var der ikke noget at gå til i fritiden

Pigerne i Hørning reagerede lynhurtigt, da de i foråret 1924 fik at vide, at lærer Frederik Søgård ville starte et gymnastikhold for mænd, et karlehold. Dengang var der ikke meget for byens unge mennesker at give sig til, når skolen og arbejdet var slut, så pigerne i Agnes Grosens lille syklub besluttede, at de da også ville være med til gymnastik.

I dag er Agnes Grosen 85, mens hendes gymnastikveninde fra 1924, Dagny Holm, »kun« er 78. Agnes Grosen var med til gymnastikforeningens stiftende møde på Hørning Skole i maj 1924, og hun blev valgt ind i den første bestyrelse.

Man startede med to hold, et for karlene og et for pigerne, og mens Vagn Christensen tog sig af karlene, blev Karl Kobberø leder for pigerne. De to ledere gik på Testrup Højskole, hvor Karl Kobberø sluttede sit ophold i sommeren 1925. Begge ledere var gamle Ollerup-gymnaster, og det gjorde, at ikke blot karlene men også pigerne kom til at lave Nils Bukh-gymnastik, opkaldt efter den navnkundige stifter og forstander på Ollerup Gymnastikhøjskole.

På samme tid havde en anden dansk højskole, nemlig Snoghøj – beliggende ved siden af den gamle Lillebæltsbro – udviklet en særlig – mindre kraftfuld – kvindegymnastik, men den nåede ikke til Hørning de første år. Det skete formentlig først, da pigeholdet i 1927 fik sin første kvindelige leder, Gerda Sørensen, der var i huset hos den landskendte gymnastikleder Anne-Marie Børup fra Bering.

Den første gymnastikopvisning i Hørning blev givet i den gamle nu nedrevne gymnastiksal på Bakkeskolen i foråret 1925 (se billedet). Pigerne havde ingen rigtige gymnastikdragter og stillede op i forskelligfarvede lærredskjoler og med tørklæder om hovedet.

»Vi så forfærdelige ud«, husker Agnes Grosen.

Programmet for gymnasterne var i vintersæsonen to gange ugentlig træning i gymnastiksalen, pigerne klokken 20-21 og karlene klokken 21-22, når arbejdet var slut. Så kom forårsopvisningen i Hørning og opvisninger rundt i andre småbyer, og derefter startede sommergymnastikken i skolegården.

Opvisningerne blev holdt i Skanderborg, Odder og Beder, og senere kom amtsopvisningerne i Århus, som gymnasterne fra Hørning stadig er med i. Transporten foregik dels i rutebil og dels i gartner Christiansens lastbil med pressenning.

Gymnastiktræningen foregik uden musik – der var kun musik til opvisningerne, og det var mest gulvøvelser, hvor kroppens muskler og led blev strakt igennem. Til sidst var der spring over hest og buk – »men ikke så meget som karlene« – øvelser i rudestigen. Sangleg og kædedans skabte afveksling i træningen.

Gymnasterne klædte om før og efter træning, men bad bagefter var der ikke noget af. Af den enkelte grund, at der ikke var noget baderum. »Måske fik vi efter træning lidt koldt vand i hovedet fra pumpen«, siger Agnes Grosen.

Et par gange om året holdt gymnastikforeningen bal, og det var de eneste muligheder, byens unge mænd og kvinder havde for at mødes. Man passede sin skole, sit ofte hårde arbejde og gik tidligt trætte i seng.

Det skete ofte, at der var fis og ballade til pigernes træning, husker både Agnes Grosen og Dagny Holm. En gang lukkede pigerne en af deres holdkammerater inde i skolens bibliotek for enden af gymnastiksalen. Lederen, lærer Reinhold, opdagede, at noget var galt, og ophidset skældte han pigerne ud og låste døren. »Men vi fik hende hentet ud igen gennem vinduet«, siger Agnes Grosen.



Hørning-gymnaster fotograferet i Hørning Skoles (Bakkeskolen) skolegård i sommeren 1930. Siddende yderst til venstre er Dagny Holm og Agnes Grosen, mens nummer fem fra venstre i bageste række – den lille skaldede mand – er Gymnastikforeningens første formand, lærer Frederik Søgård. Fanen i baggrunden er den gamle skyttefane fra 1888 med den påmalede tilføjelse »Gymnastikforening«.

Hørnings Gymnastikpiger fotograferet den 29. marts 1925 uden for Hørnings Skoles nu nedrevne gymnastiksal. Siddende fra venstre: Karen Margrethe Therkeldsen, Dagny Holm (f. Borgbjerg), Marie Fink Andersen, Johanne Knudsen, Ingeborg Andersen. Stående forrest: Elly Pedersen, Helga Andersen, Johanne Pedersen (f. Bendtsen), Agnes Grosen, Ruth Nørballe (f. Elgård), Anna Frederiksen. Bagest fra venstre: Agnes Pedersen, Agnes Jacobsen (f. Jensen), Dagny Pedersen, (halvskjult bagest) Signe Jensen, lederen Karl Købberø, Erna Pedersen (f. Rasmussen), Gunver Elgård, Erna Therkeldsen.



En anden gang forsvandt der ting fra omklædningsrummet. Lommerne blev tømt, og da pigerne opdagede, hvem synderen var, fangede de ham og gennembankede ham. »Jeg gør det aldrig mere«, sagde knægten, der fremover gemte sig i vejgrøften, når han mødte en af de håndfaste gymnastik-piger.

I forhold til 1987-priser var de 1,50 til to kroner, det dengang kostede at gå til gymnastik, rimeligt billigt. Men det var et pænt beløb sidst i 1920'erne, som var knapheds- og krisetider.

I 1932 blev Dagny Holm leder af pigeholdet. Hun var om ikke den første – så i hvert fald en af de første gymnastikledere, som var startet i foreningen. I sommeren 1929 var hun tre måneder på Ollerup Gymnastikhøjskole. Året før var hun og Karen Basse fra Blegind de to eneste repræsentanter fra Hørning ved Dybbølstævnet, det første rigtig store skytte- og gymnastikstævne i Danmark.

I vore dage kaldes det et Landsstævne, som de to for-

skellige idrætsorganisationer DDGU og DDSG&I holder hvert femte år. Opholdet på Ollerup i 1929 skete i en voldsom brydningstid for den folkelige idræt, idet en stor gruppe gymnaster samme år i utilfredshed med skytterne brød ud fra De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger, og dannede De Danske Gymnastikforeninger.

Nils Bukh fra Ollerup var med blandt udbryderne, men fortrød og blev hos skytterne i det, som nu er DDSG&I, mens Hørning Gymnastikforening gik med i den nye organisation, der nu hedder DDGU.

»Vi gik rigtigt op i gymnastikken dengang, der var jo ikke andet«, siger Dagny Holm. »Højdepunktet var opvisningerne, der var fæstlige, og hvor der var bal bagefter«.

Midt i marts havde Dagny Holm besøg af sin første gymnastikleder Karl Købberø. Den nu 82-årige Karl Købberø har opgivet sit landbrug og tilbringer nu sit otium i Rinkenæs på den danske side af Flensborg Fjord.

HIF's gymnastikpiger på Fregerslev Stadion ved 60 års jubilæet i 1972 ledet af Inger Bach-Jensen.



HØRNING EJENDOMSKONTOR

KØB OG SALG AF
VILLAER
EJERLEJLIGHEDER
LANDEJENDOMME
OG
INDUSTRIEJENDOMME
FÅ EN GRATIS UFORBINDENDE
VURDERING AF DERES EJENDOM
TLF. 06 92 38 00

LØNBORG

VI STÅR GERNE PÅ HOVEDET
FOR DEM



Damefrisør

ULLA ORHOLT

Sdr. Alle 9, Hørning, Tlf. 06 92 14 74

*Skal der være fest,
så lad der være
fest!*



Vi klarer alt, - De skal bare invitere.
Vi leverer gerne mad ud af huset.

Hyggelig restaurant med a la carte retter.

Ta' børnene med næste gang De skal ud
at spise. Børnemeny til kun 18,- pr.
couvert.

Restauranten er åben alle dage fra kl. 11 til 23.

**HØRNING
KRO** Tlf. 06 92 13 11

Vi tænker på det hele - og lidt til!

Der er
aldrig
langt til
Provinsbanken



PROVINSBANKEN
til at tale med

**GP SPORT
HØRNING**

BUTIKSCENTRET . 8362 HØRNING
TLF. 06 92 13 22

Fra foreningens 50 års jubilæum

Foreningens første formand.



Foreningens første formand, Jens Søgaard, og formanden ved 50 års jubilæet i 1962, N. Bach-Jensen.

Foreningens første æresmedlemmer.



Hørning Idrætsforenings fem første æresmedlemmer fra venstre: skræddermester Kristian Poulsen, uddeler Sofus Olsen, tømrermester Knud Nielsen, tømrer Ejnar Søgaard og cykelhandler Folmer Kleis, der udnævnes af daværende hovedformand N. Bach-Jensen.

Formænd – næstformænd og kasserer gennem tiderne.

Horning Boldklub

1912
Fmd. 1912: Jens Søgaard
Fmd. 1942: L. Christensen

Horning Gymnastikforening

1924
Fmd.: Fr. Søgaard
Fmd. 1942: Hakon Olesen

Ungdomsforeningen for Horning og Omegn

1910
Fmd.: K. E. Nielsen
Fmd. 1915: J. C. Jensen

Horning Foredragsforening

år?
Fmd.: ?
Fmd. 1915: I. P. Christensen

Horning Gymnastik- og Idrætsforening

1942
Fmd. 1942: Hakon Olesen
Fmd. 1947: E. Christoffersen

Horning Ungdoms- og Foredragsforening

1915
Fmd. 1915: J. C. Jensen
Fmd. 1947: Rasmus Fangel

Horning Ungdoms- og Idrætsforening

28. august 1947

Formand:

1947 E. Christoffersen
1948 -
1949 -
1950 Hans Nielsen
1951 -
1952 N. A. Hougaard Nielsen
1953 -
1954 N. Bach-Jensen
1955 -
1956 -
1957 -
1958 -
1959 -
1960 -
1961 -
1962 Arne Kruse
1963 -
1964 -
1965 William Sørensen
1966 -
1967 -
1968 Bendt Christensen
1969 -
1970 -
1971 -
1972 -
1973 -
1974 John Halvorsen

Næstformand:

Jørgen Urup
-
K. Bredahl
N. A. Hougaard Nielsen
Leo Sørensen
Henry Steffensen
-
Leif Basse
-
Helga Hougaard Nielsen
-
Anne Marie Kaae
-
Erik Kolby Larsen
Preben Sørensen
Jørgen Nielsen
-
-
Leo Sindberg
-
William Sørensen
Per Smidt Larsen
Annelise Poulsen
ingen næstformand
-
-
Finn Bonde Jespersen

Kasserer:

Georg Borum
K. A. Ernstsens
-
Georg Borum
Kaj Svendstrup
-
Egon Sørensen
Erik Poulsen
Elise Frandsen
Gunn. Hjort Rasmussen
Chr. Clemmensen
Jørgen Nielsen
-
-
Poul Hagen
-
-
Borge Blæsild
-
John Møller
-
Jonna Hogholm
-
Finn Bonde Jespersen
-
-
Kjeld Rasmussen

Horning Idrætsforening

27. november 1975

1975 John Halvorsen
1976 -
1977 -
1978 -
1979 -
1980 -
Pr.
27/11 80-1981 Finn Bonde Jespersen
1982 -
1983 -
1984 -
1985 -
1986 Jørgen Larsen
1987 -

Finn Bonde Jespersen
-
-
-
-
-
Per Lignell
-
-
-
Erik Nielsen
-

Kjeld Rasmussen
-
-
-
Lizzi Dam
-
-
Erik Kolby-Larsen
-
Erik Dahl
-
Thorkild Dyhr Kristensen
-



Hovedformand Jørgen Larsen flankeret af sin næstformand Thorkild Dyhr Christensen og forretningsfører Erik Nielsen.

HIF i glimt...



Hørning Idrætsforenings børne- og ungdomsmedlemmer var i foråret 1948 på udflugt til Århus, hvor de blev fotograferet på Store Torv, mens de ventede på sporvognen til Den gamle By. Lederne i baggrunden er Georg Borum og N. Bach-Jensen.



Amtsmestre i håndbold 57/58. Knælende fra venstre Grethe Skibby Pedersen, Aase Elvin Jensen, Inge Mikkelsen (Sine) (Nielsen), Birthe Jørgensen. Siddende fra venstre Ida Nielsen (Jeppesen), Ulla Steffensen (Orholt), Grethe Hansen. Billedet er taget af lærer Jørgen Kleis, Blegind.



Danske mestre i DDGU sommerturnering serie 3 1972. Stående fra venstre Peter Boier, Poul Erik Aggersbjerg, Leif Olesen, Leif Hjortshøj, Kurt Moesgård Larsen.

Siddende fra venstre Finn Rasmussen, Olaf Michelsen, Arne Jeppesen, Henning Kurt Jensen, Niels Erik Vergo.

Andre aktiviteter i HIF



Fra opførelsen af skuespillet »Stamherren« i 1973 ses fra venstre Niels Chr. Schmidt Larsen, Ruth Rasmussen, Inger Bach-Jensen, Gunnar Dalby, den bukkende herre Kresten Gade, Evelyn Holm, Ole Krarup-Leth og Inge Bruun.



Vi otte dilettanter,
der ej er scenevante,
vi roser dig vor instruktør,
at du ku' ha' så godt humør.
Når vi på scenen træde ind
og stod så stive som en pind,
så viste du os nok så tit,
hvordan man ler sig kvikt og
frit.
Vi håber ej vi var for slomme
ifald, må du det hurtigt glemme
ved hjælp af denne lille dram-
at det er slut, er nu en skram.

Instruktøren ved skuespillet »Stamherren«, viceskoleinspektør Erik Jensen, flankeret af sine otte skuespillere.



»Tony tegner en hest«

Daværende frisør, Gunnar Olsen, fremstillede denne pragtfulde kollage, da foreningen i 1956 opførte skuespillet »Tony tegner en hest«.

Hørning.
Hørning Ungdoms- og Foredragsforening
holdt forleden sin årlige Generalforsamling i Hørning Skole - saa sent paa Grund af den spanske Syge - med Dagsorden af Formanden, der læste »Unge Martus«, af Ds. Richard.
Fremlæggelsen af det reviderede Regnskab viste et lille Underflud paa Grund af det store Misforhold, der i Krigsaarene var optraadt mellem Foreningens Indtægter og Udgifter. Sidstnævnte er i Form af



Fra en hyggeaften i den grønne stue efter dilettant på Hørning Kro. Fra venstre brugsudleder Sofus Olsen, N. Bach-Jensen, kæmner Arne Hansen, sognerådsformand Viggo Leth, frisør Gunnar Olsen og bagermester Hans Nielsen.

Aarhus Stifttidenes lederpris

Aarhus Stiftstidende lederpris stiftet ved foreningens 60 års jubilæum i 1972.

Den er, bortset fra 1975-76 uddelt til følgende efter indstilling fra de forskellige afdelinger i foreningen:

- 1972: Per Nielsen (Badmintonafd.)
- 1973: Helga Hougård (Gymnastikafd.)
- 1974: Bent Christensen (Hovedformand f. HUIF)
afgået d. 8.4.1974
- 1977: Tags Skov (Fodbold afd.)
- 1978: Finn Pedersen (Fodbold afd.)
- 1979: Inge-Lise Oppenhagen (Gymnastikafd.)
- 1980: Maja Balle (Håndboldafd.)
- 1981: Familien H.C. Hansen (aktive på flere felter)
- 1982: Kirsten Jacobsen (Gymnastikafd.)
- 1983: Lizzi Dam (Håndboldafd.)
- 1984: Karen Clausen (Gymnastikafd.)
- 1985: Erik Nielsen (Fodboldafd.)
- 1986: Niels K. Bach-Jensen (Badmintonafd.)



Den 24. marts 1981 blev der vist basketball i topklasse i Hørninghallen. Det skete, da et udvalgt jysk hold besejrede et amerikansk hold fra »Dana College« så sikkert som 91-61. På billedet er det Skovbakkens Ole Dreyer (9), der scorer for det jyske hold, mens klubkammeraten, landsholdsspilleren Poul Jespersen (14), er parat til at hjælpe. 200 mennesker overværede kampen samt en flot gymnastikopvisning af AAG's to repræsentationshold, der var en del af arrangementet.

Klubliv i HIF – Hvad er det?

At der ikke er noget klubliv i H.I.F. er ikke rigtigt, men det er nok også måden, hvorpå det er nødt til at fungere, at man opponerer imod.

Der tales for tiden meget om et værested for de unge, og det er da en prisværdig tanke, som vel næppe nogen kan have noget imod. Det kan derimod være et spørgsmål, om man ikke skulle overveje at få det til at fungere sammen med idrætsforeningen. I idrætsforeningen her i Hørning kommer der dagligt mange unge, som når de har udøvet deres sport kan få sig en sodavand i Hallens Cafeteria, og derpå har de egentlig heller ikke noget sted at være.

Tænkte man sig nu, at et værested blev etableret som et klubhus/lokale i nærheden af hallen, så kunne man måske opnå det, at både de unge, som ikke dyrker sport og sportsfolkene kunne mødes. De fleste af de unge mennesker vil gerne være, hvor der også er mange andre unge, og det er der jo som regel altid, når det drejer sig om sportssungdom.

Man må forestille sig et stort lokale, som er fælles, hvor alle kan komme og hygge sig. Uden om dette lokale, mindre selvstændige rum, hvor der kunne foregå andre aktiviteter. På denne måde ville man så have »et ungdommens hus« med masser af aktivitet og også et samlingssted for alle byens unge.



Jeg vil gerne slå fast, at det ikke er meningen at hindre andre end sportsfolkene i at få lov til at udfolde sig. Nej tværtimod, muligheden for at få samlet de unge et sted, hvor det er spændende at være.

Kommer et sådant projekt til at virke, ville man også helt automatisk få de mange frivillige ledere ind i et fælles ungdomsarbejde, som jo også ville blive til gavn for de unge, som ikke driver sport. Politikerne taler så meget om, at der skal gøres noget for ungdommen. Her er en idé, som helt afgjort koster mange penge, men rigtig lavet løser det nok også de fleste unge menneskers behov for et sted at være.

... EN MÅLBEVIDST MEDSPILLER



Handelsbanken støtter
Team Danmark.

Du har ønskerne
- vi kender vejen til målet.

ALTID MED I BILLEDET

HANDELSBANKEN



Vester Allé 2 . 8362 Hørning . Tlf. 06921411



Cykeljohn

HØRNING

- CYKLER,
KNALLERTER

TELF. 06921105 OG RESERVEDELE

Desuden plæneklipper-service

**det er også
en sport at spare!
-spurt hen
i sparekassen...**



SPAREKASSEN sds

VI MØDES PÅ

Sluk - Efter

HØRNING'S NY BODEGA

MED
BILLARD
OG LÆKRE
HÅNDMADDER

Sluk - Efter

v/SINNE OG WILLY KRISTENSEN

ALLE CENTER

VESTER ALLE 2 . 8362 HØRNING

06923722

Sepp på Fregerslev...



En af de sidste historiske kampe, der er spillet på Fregerslev Stadion, var »Hummels« afskedskamp for Allan Simonsen med bl.a. landsholdstræner Sepp Piontek og bag ham Henning Jensen. Spilleren, der header, er kampens arrangør Jørgen Vodsgaard, Hummel.

...og nonnen på Højbo Stadion



Mon hun klarer skørterne, synes dommeren at tænke, da Karin Laursen (S) var aktiv spiller for Hørning Byråd.



Mr. HIF

Komplet rablende sindsyg, total vanvittig, fuldstændig bindegal. Ingen af delene vil jeg mene er rigtigt at sige om Lars Hansen, men hvordan man ellers skal beskrive denne spændende, levende, initiativrige og altid glade person, ved jeg ikke.

Lars var træner i Lyseng, og mit første bekendtskab med ham, og det vil også sige fodboldafdelingens, var ellers nok så negativ.

Jeg var på dette tidspunkt ungdomsformand i HIF, og Lars's mening om hvordan HIF's fodboldafdeling blev kørt var meget enkel:

»De har ikke en skid forstand på fodbold«. Min mening om ham var nok den samme, han ku' bare komme an, så skulle han nok få min mening om ham at vide.

Nogen konfrontation kom det aldrig til, for da jeg mødte Lars, forstod jeg, at det ikke var en negativ gold kritik, men et ønske om at være med til at gøre tingene bedre.

Alle der har mødt, og kender Lars, er nok enige med mig i, at han altid ønsker, at der skal ske noget, og det har der så sandelig også gjort.

Lad os prøve at nævne nogle af de mange ting som Lars har været med til at sætte i gang.

Starten på det har hver gang været »Jeg har en skide fin idé«.

Så har næsten alle sagt, »Nu rabler det for »Hansen« igen«.

En af de første var da Lars fandt ud af, at vi i fodboldafdelingen skulle fælde æbleplantagen, og sælge træet som pejsebrænde. Ideen var fantastisk. Fodboldafdelingen fik orden i økonomien og en hel del mennesker fik en masse frisk luft.

Eller en anden. Lars havde hørt om at man i Norge, bagte lagkager eller andre kager, og solgte dem for at få penge til ungdomsarbejdet. Mange i Hørning har nok set Lars og andre stå på butikstorvet, og solgt hjemmebagte kager. Det gav også sammenhold, for der var mange mødre der måtte finde en ekstra bageopskrift frem, og samtidig kom de med i fodboldarbejdet.

Ikke alt var dog succes. En af ideerne som kunne have givet mange mange tusinde kroner, var julenegene. Ideen gik ud på, at man lånte, lejede en mark. Såede den til med korn, høstede det, og solgte det som julenæg til andre klubber. Det hele var også i orden. Kornet blev sået. Selvbinder bestilt, TV kaldt ud på marken, så det ganske Danmark skulle kende HIF's julenæg. Så langt – godt nok, men desværre, mens TV riggede kameraerne med mere til, startede selvbinderen på en omgang, men desværre, den gik i stykker – altså ingen TV. Kornet blev ikke høstet, kom derfor ikke i hus – intet salg, ingen penge. De tusindvis af kroner – blev bare til kroner. Men det var godt nok en fin ide.

Mange andre ideer har han haft, og været med til at igangsætte sammen med andre, lad mig nævne:

Salg af juletræer

HIF Huer

HIF Messe

Plasticposer m. tryk

Bankospil

Hørning Cup bladet, som bliver sendt til samtlige klubber i Danmark.

Der er mange andre, og en del af de sidste, er da også typisk noget som indgår i en større helhed. Ideer som andre har forkastet, har han taget op, og udført med stor succes.

På vej til landskamp i Københavns idrætspark, ser man pludselig en mand, der farer rundt og sælger huer med HIF's navn på, selvfølgelig.

Lars Hansen, som har tænkt, her er masse af mennesker, de er i godt humør, pengene sidder løst, altså tjener man lidt penge til en eller anden rejse for et af Hørnings fodboldhold. Og typisk for ham, hvem andre kender alle 45.000 tilskuere i Københavns Idrætspark, og kan få en snak med dem, ikke alle, men absolut alle der bare er i nærheden af ham.

På det sportslige område har Lars også markeret sig stærkt. Lars var således den første der fik mesterrækkehold her i Hørning. Utallige er de hold han har trænet, og har de ikke haft store sportslige resultater, har de i hvert fald haft det skægt.

Sproggeni er han også, han har aldrig lært sprog, men er altid i stand til at få en herlig latter sammen med andre, uanset om det er hollændere, tyskere, franskmænd, tjekere eller hvilken nationalitet det måtte være.

Ufatteligt for vi andre er det også, at der aldrig er blevet glemt en af vore drenge – enten hjemme eller i udlandet, for billetantallet passer sjældent med antal af perso-

ner, men okay, Lars smiler venligt og så er der altid plads til en til.

Familien består af Laila, Anja, Peter og Hørnings mest velopdragne gravhund som hedder Alfie. Hvem kunne forøvrigt forestille sig Hansen gå tur med en hund. Ifølge Lars er den lille hund garantien for at der ikke bliver familieførøgelse, gad vide hvorfor?

Fodboldafdelingen har været hans virke det meste af tiden, men typisk for ham. Håndboldafdelingen har problemer og hvem gir' så en hjælpende hånd her – ja, naturligvis Lars Hansen.

Lars har altid tænkt stort, grøn koncert skal her nævnes. Så, måske på et eller andet tidspunkt får vi en opvisningsbane med plads til 20.000 tilskuere, eller et kæmpe klubhus, for med ham, ved man aldrig.

Mange ideer som for andre virker utopiske, er for ham realiteter.

Hvad han også har været/lavet i HIF

Old Boys spiller, dommer i Hørning Cup, hvor han lige bortset fra når han har dommertøjet på, optræder i bar overkrop, bare tæer, sorte badebukser, og det uanset vejret.

I håndboldafdelingens bestyrelse, og sidst som holdleder for seniorherrerne og så garanteret en hel masse mere som vi ikke kan huske.

HIF kunne sikkert have eksisteret uden Lars, men gad vide hvordan den så havde været?

Alle elsker ikke Lars, men en ting er sikkert, HIF og især fodboldafdelingen, ville ikke have været nær så sjov, at være med i uden Lars. Og hans smittende humør og altid sprudlende sind ville vi nødig have undværet.

Overalt er han kendt, som ham fra Hørning, og for os er der ingen tvivl, han er »Mr. HIF«.

E.J. + H.C.





-ta'r godt imod dig...

Giv dig selv og dine penge
en god start på tilværelsen.

ANDELSBANKEN

Othellobageriet

Allé Centret · Hørning

Tlf. 06923777

Åbningstider:

alle hverdage 6.30 - 17.30 - fredag til kl. 20.00
Lørdag/søndag 6.30 - 15.00

*Vedersø Andersen
Blomster*



Torshøjvej 71

Edslev · 8362 Hørning

Telf. 06921370

STATSAUTORISERET
EJENDOMSMÆGLER

Åbent dgl. kl. 9-17.30 - Søn. kl. 10-13



mægleren

ORLA H. JACOBSEN

SKANDERBORGVEJ 5 · 8362 HØRNING

06 92 19 66

Gælder det garn

- vi fører de rigtige kvaliteter



HJERTEGARN

PHILDA

Håndstrikketgarn med verdensry

**HØRNINGHUS
textil**

Stationsvej 8 - Tlf. 06921086

**MODERPRISOR
I HØRNING**

Hele familiens frisør.
Først med det sidste nye.

birte hesselby

VIOLVÆNGET 8 · HØRNING

TLF. 06921414

Arveligt belastede unge

Birna Ballisager og Peter Hansen er næsten født til at være vilde med idræt. Deres forældre har i mange år – så længe de to kan huske – været dybt engageret i gymnastik og idræt, og dette engagement har klart smittet af på børnene. Synes de selv.

Begge Birnas forældre er gymnastik-ledere i HIF, så det er næppe tilfældigt, at hun og hendes to brødre går til gymnastik. Forældrenes holdning er, at de skal prøve så mange forskellige aktiviteter som muligt, og så senere sortere det fra, som de ikke vil gå videre med, og i stedet vælge den idrætsgren eller anden fritidsinteresse ud, som de vil gøre noget ved.

Birna har gået til fodbold og svømning, men hun er sikker på, at det bliver basketball, hun vil satse på. Også brødrene spiller basket i HIF.

Peters far er mangeårig fodbold- og håndboldleder, så efter at have prøvet at spille både badminton, tennis og bordtennis er Peter nu endt ved netop fodbold og håndbold.

»Men hvis jeg virkelig vil nå noget, så skal jeg vælge en ting; og så bliver det fodbold, jeg vil satse på«, siger han.

De to unge – Birna er 14 og Peter er 16 – forstår ikke de af deres skolekammerater på Bakkeskolen, som ikke dyrker idræt eller sport. I Peters 9. klasse går godt halvdelen til idræt, og i Birnas 8. klasse går næsten alle til idræt.

»Jeg synes, de går glip af noget, de der ikke går til sport«, mener Birna. Hun vil hellere selv være aktiv, end sidde at kigge TV og se andre lave noget.

Ligesom Peter bruger hun idrætten som en udfordring for sig selv til at finde ud af, hvor langt hun selv kan nå i en idrætsgren. Men også hvor langt, det hold hun spiller på, kan nå.

Det er også Peters holdning til idræt. Han mener, at hans holdning til sport er kommet ved at se sport i TV og ved at læse om sport. Udsendelsen Sportslørdag hører til et af de faste punkter på hans ugeplan.

»Grunden til, at jeg går så meget op i sport, er sikkert, at jeg ser sport i TV og som så mange andre drenge ser en ny Allan Simonsen i mig selv«, siger han.

Peter mener ikke, det er så underligt, at Birna går til gymnastik og musik og har gået til svømning, mens han selv har holdt sig til boldspillene.

»Der er jo forskel på, hvilke sportsgrene drenge og piger vælger, og gymnastik er en pigesport«, siger han.

For Birna er fodbold ikke en pigesport, selv om hun har gået til det. En af grundene, til at hun ikke gider se sport i TV, er, at »der er for meget fodbold«.

Begge unge har en stram tidsplan, hvor idræt i HIF tager en stor del af deres tid. Det kan man også se på karaktererne, siger de samstemmende.

De har begge planer om at fortsætte familietraditionen med meget sport og med lederarbejde. Birna har i to år været hjælpetræner i gymnastik-afdelingen og har netop været på trænerkursus i basketball. Hun var med til at starte basketball-afdelingen i 1985 og sad i den første bestyrelse.



Birna Ballisager på 14 og Peter Hansen på 16 har tilsammen prøvet alle Hørnings fritidstilbud til unge. Mens Peter holder sig til håndbold og fodbold, spiller Birna klaver samtidig med, at hun dyrker gymnastik og spiller basketball i HIF. De er her fotograferet i Hørning-Hallen af Lasse Jørgensen.

Hun trådte ud, da afdelingen fandt ud af, at hun slet ikke måtte sidde i bestyrelsen. Det må hun først, når hun fylder 16.

Peter vil også være idrætsleder, men – som han siger – så »varer det et par år«, inden han starter. Indtil da kunne han godt tænke sig en hjælpetræner-tjans med en ældre træner for at lære lidt af ham.

Han begrundet ønsket om at blive træner med, at han godt kunne tænke sig at gøre det bedre, end nogle af de trænere, han selv har haft.

Om han vil gøre, som så mange andre Hørning fodbold drenge og prøve kræfter i en storklub – AGF? »Lad os nu se tiden an, jeg vil først se, om jeg kan komme på vores eget førstehold«, siger han.

Birna lægger ikke skjul på, at hun en dag vil spille i en større klub. »Jeg vil ud og spille for at blive noget bedre«, siger hun. Birna er høj og spiller godt, og den første stor klub har allerede været ude med fanglinerne.

På spørgsmålet om, hvad de ville ønske, at foreningen fik i 75 års fødselsdagsgave, svarer Birna: »Vi skal have mere halplads, og så mangler vi et klublokale, et sted, hvor vi kan være efter træning. Vi kunne også godt bruge en svømmehal«. Peter mener også, at der er hårdt brug for en annekshal. »Vi har for lidt træningstid, 50 minutters træning er for kort tid til, at vi kan blive bedre. Med en annekshal vil der være plads nok«.

Det er næppe tilfældigt, at de to afdelinger, som klarer sig bedst i forhold til andre klubber, er afdelinger, som ikke træner i hallen. For selv om fodbold og bordtennis ikke har oceaner af plads, så er de ikke trængt på samme måde som hal-idrætterne.

De to unge mener også, at man i Hørning-Hallen trænger til flere omklædningsrum og et styrketræningsrum, som medlemmer i alle afdelinger skal kunne bruge.

Der er nok at tage fat på også efter jubilæumsåret. Peter og Birna håber, at en del af problemerne når at blive løst, mens de stadig kan nå at få gavn af det som aktiv i HIF.

Portræt af en HIF'er

En af de mest kendte personer i HIF, gennem de seneste år er den tidligere hovedformand Finn Bonde Jespersen.

I perioden fra 1969-85 har han haft bestyrelsesposter inden for HIF.

Først i håndboldafdelingen og derefter i hovedforeningen, hvor han i 1970 blev sekretær, i 71 forretningsfører, næstformand i 75 og hovedformand fra 80-85.

Det var en stor forskel på foreningens størrelse gennem årene, for da Finn begyndte i 70, var der 521 medlemmer i HIF, og da han sluttede i 85, var der ca. 2100.

En af de første af mange store opgaver Finn var med til at løse var indførelsen af bloktilskudsordningen. En ordning som har fungeret fortræffeligt gennem mange år. Mange har vel ment at vi kunne have haft fordel af andre ordninger, men bloktilskudsordningen har i hvert fald givet afdelingsbestyrelsen de bedste muligheder, for at styrke og fordele de økonomiske midler.

Kontoret, som var på Bakkeskolen gennem nogle år med fast kontortid, var også med til at skabe foreningen. Med masser af tilflyttere gav det et fast sted at henvende sig, og det har helt afgjort været en hjælp for nye afdelinger.

Navneændringer fra det noget besværlige HUIF, til det mere tungevenlige HIF blev gennemført.

HIF-bladet kom igang i foråret 73 (helt nøjagtigt 6/3-73 udkom første nummer). Et blad som lever i bedste velgående i dag. Jubilæumsfonden blev også startet, og den må jo siges, at være ret aktuel lige netop nu. Der har været en del kontroverser i årenes løb. Flere afdelinger har været på vej ud, men kun en enkelt forsvandt helt ud af foreningen. Det har som regel været p.g.a. uenighed om værdien i at være i en stor forening. Man har ikke ment, at hovedforeningen har været til nogen værdi for de enkelte afdelinger.

Jeg mener, udtaler Finn, at det er manglende forståelse af, at kunne udnytte fordelene ved at være samlet i en organisation.

Specielt forholdet kommunen og foreningen imellem har det været vigtigt, at der kun har været en, når der skulle forhandles om tilskud.

Et konkret eksempel på fordelene ved dette, at stå sammen i en forening, var håndboldafd. som var kørt helt i sæk. Her var hovedforeningen behjælpelig med opnåelse af en aftale om ekstraordinært kommunalt tilskud.

Håndbold blev også specielt tilgodeset med midler fra sponsoraftalen med Shell. Man kan da også her nævne, at der fra de andre afdelinger blev udvist stor imødekommethed for at løse håndboldafdelingens problemer.

Netop her viste det sig at være en stor fordel, at være samlet i en fælles forening. Økonomi og økonomiske problemer har spillet en stor rolle gennem alle årene.

De enkelte afdelinger har med stor opfindsomhed skaffet penge på både den ene og den anden måde.

Hovedforeningen har også forsøgt dette med mere eller mindre succes.

Tre aktiviteter har dog udviklet sig i store og givtige resultater.



Finn Bonde

Sponsoraftalen med Shell, som efter min mening har været til stor udbytte for begge parter.

Bankospillet, som hovedforeningen overtog fra håndboldafd., kører nu på tiende år. De sidste 2 år har denne aktivitet givet ca. 50.000,- kr. i overskud pr. år. Derudover er en omsætning på ca. 600.000,- kr. jo også en værdi for byens handlende.

Bankospillet som kører over 40 søndage bliver nu ledet af et fast team, som ordner alle de praktiske ting.

En af Finn's mærkesager var HIF fonden, som kom i gang under store vanskeligheder, men i dag har en formue på ca. 150.000,- kr.

Den blev startet ved frivillige tilskud fra afdelingerne, og overskud fra bankospillene.

Fondens idegrundlag er, at den skal kunne yde tilskud til de betrængte afd. Være med til at sende unge sportsfolk ud på rejse, og endelig være med til at skaffe specielle redskaber eller andre ting til HIF.

Foreløbig er der kun udbetalt fra fonden en enkelt gang, men når fonden når sit mål med en kapital på 200.000,- kr., vil der blive udloddet til de ovennævnte formål af fondens renteindtægter.

Klagesangen fra idrætslederen over at de altid skal skaffe penge, kan også have den positive virkning, at de igennem besværet med at skaffe midler, får en kontakt og en berøringsflade med en større del af befolkningen, og især erhvervslivet, som afgjort er til gavn for begge parter.

Når man som jeg igennem så lang tid har været på det man kan kalde øretævernes holdeplads, er det trods alt, glæden der har været i overtal.

Kritik skal der blive, da afdelingens interessekonflikter som regel altid rammer hovedformanden, men jeg har gennem årene lært mange ting, som jeg stadig kan bruge i min hverdag, mange gode minder og mange gode venner har jeg virkelig i idrætsforeningen. Sidste post som jeg har tilbage nu, er formandsposten i Hørning Hallen. Brugerne ønskede her en hel del ændret, ting, som jeg er helt enig i. Derfor påtog jeg mig opgaven med at løse dem.

Når disse ting er udført, er det slut.

Så må det være andres tur til at tage fat.

En aktiv målmand

I 1968 var der 6 damer, som spillede håndbold. Som det nok er de fleste bekendt bør der være mindst 7 på et hold, og særlig uheldigt var det, at det lige nøjagtigt var målmanden man manglede.

Heldigvis flyttede der en målmand til Hørning.

Målmanden var Lizzi Dam, som gennem alle ungdomsårene havde spillet håndbold i ASA, og som senior i AGF.

Dette blev for Lizzi indledningen til 11 dejlige år som håndboldspiller i Hørning, og Hørning fik i Lizzi en fortræffelig målmand.

Men – ikke bare det.

Damerne spillede dengang kun sommerhåndbold. Deltog i stævner, og var ikke tilmeldt nogen form for turnering. I 69 tilmeldte man så for første gang et hold i J.H.F's vinterturnering. Man havde på daværende tidspunkt ikke de store problemer med udskiftning, idet man aldrig var mere end 8 spillere. En enkelt havde aftenarbejde på Jyllands Posten, så hun måtte af og til have fri et par timer, for at der kunne stilles fuldt hold.

Samme år blev den første bestyrelse valgt.

Den bestod af Lizzi Dam, Lene Olsen, Lone Hjortshøj og Finn Bonde Jespersen. Sidstnævnte kom kun med fordi der skulle være 4 i bestyrelsen, og kun 3 af de 8 medlemmer ville være med.

Det kom nærmest som et chock for den nye formand, da hun modtog den første regning for holdtilmelding. Den var på 700,- kr., og hvor i alverden man skulle skaffe så mange penge, virkede helt uoverskueligt. Der blev samme år annonceret efter piger som ville spille håndbold, (der meldte sig en 20-30 stykker.)

Det at man var kommet i turnering indebar, at man skulle have målene malet, da man kun havde hvide, og reglerne forlangte, at de var med røde og hvide felter. Nu var det ikke sådan, at man bare kunne ringe til kommunen, og så blev det udført. Nej, man måtte selv igang med penslerne, men det blev klaret. Klubhus var der heller ikke, men den daværende formand for stadionudvalget, K.A. Pedersen, fik skaffet et hønsehus. Som Lizzi udtrykte det. Hønsene blev fjernet, møget taget ud, og det hele blev grundigt skrubbet og skuret. Der blev fundet nogle gamle borde og stole på Bakkeskolen, og så havde man ikke det flotteste klubhus, men dog et hus som fungerede.

Et enkelt problem havde man dog med den gamle bane oppe ved Højboskolen. Den var nemlig omgivet af kornmarker, og et godt langskud kunne godt havne temmelig langt ude på marken, og det kunne så være ret så vanskelig at finde bolden.

Dette problem blev klaret ved, at ringe til politibetjent Erik Brink Jacobsen, som kom med sin hund Killy, og så



Lizzi Dam

blev bolden fundet på sekunder. Træningen foregik i den gamle gymnastiksal på Bakkeskolen. Mulighederne for at springe ud over stegen eller prøve med langskud, var så begrænsede. Men var det nok så primitivt, var humøret og sammenholdet til gengæld fantastisk. Starten foregik i laveste række, serie 3, men det blev til oprykning 2 år i træk og holdet var dermed i serie 1, hvor det var i adskillige år.

Tilgangen fra de mange tilflyttere begyndte nu, og man fik i årene 70-73 adskillige turneringshold.

I 73 umiddelbart før Hallen blev bygget, havde man 8 hold tilmeldt i J.H.F., og det samme antal i AAG. Det var hold som nu dækkede de fleste aldersgrupper både på herre og damesiden.

I årene indtil Hallen blev bygget, havde man trænet i Viby, Odder, Ry, Brabrand og Hasselager.

I 73 stoppede Lizzi så som formand. Lizzi mente det ville få uoverskuelige følger med den store halleje, ligesom det blev for meget, både at være formand, træner og spiller.

Forespurgt hvad der var den mest positive oplevelse, svarer Lizzi, helt klart det at være træner for pigerne, som jeg trænede i 6 år, ikke blot var det pragtfulde piger, men også fra forældrene, var der en helt enestående opbakning.

Derudover var det fantastisk spændende at være med til at bygge håndboldafdelingen op. Der var et glimrende sammenhold, og de andre bestyrelsesmedlemmer, som var næsten lige så uvidende om bestyrelsesarbejde som mig, var helt enestående at arbejde sammen med.

Jeg gik 5 gode år som formand, hvor jeg fik venner for resten af livet. Direkte spurgt om der var negative ting i blandt var svaret: »Aner det ikke, har der været nogen, var de så små, at jeg har glemt dem«.

ap JYSK RADIOTELEFON

v/ TAGE IVERSEN

Vestervænget 6 . 8381 Mundelstrup

Telefon 06 - 24 14 55

Privat: Rosenvænget 151 . 8362 Hørning

Telefon 06 92 14 77



PKJ MØBLER HØRNING APS
Bakkedraget 6-8 · DK 8362 Hørning
Tlf. 06 92 19 77 · Dani stigereol

ALLEENS
BLADHANDEL
tlf. 06 92 38 40



vi laver de tryksager, som går i mål

HVER GANG!!



hørning trykcenter

Hovedbestyrelsen ved 60 års jubilæet 1972...



Fra HIF's 60 års jubilæum på Fregerslev Stadion i 1972. To tidligere hovedformænd, Hans Nielsen og Bach-Jensen udnævnes til æresmedlemmer omgivet af hovedbestyrelsen, fra venstre Inger Bach-Jensen (gymnastik), Per Nielsen (badminton), Bendt Christensen (hovedformand), Finn Bonde Jespersen (forretningsfører), John Halvorsen (fodbold) og Lizzi Dam (håndbold).

...og ved 75 års jubilæet 1987.



HIF's hovedbestyrelse 1987 stående fra venstre: Thorkild Dyhr Christensen, Karsten Jakobsen, Jørgen Larsen, Lars Roger Sørensen, Kjeld Jensen. Siddende fra venstre: Torben Nielsen, Annelise Andersen, Søren Kr. Sørensen, Erik Nielsen (Foto: Nissen's Foto).

Hos Shell i Hørning kan du tanke både benzin og lækkerier fra 6 morgen til næsten midnat.



Shell i Hørning er en god shoppingmulighed for dig og din bil. I kiosken sørger vi for dig med lækkerier, blade, aviser osv. - og på pladsen får din bil det, den har brug for. Og husk - vi er her både tidligt og sent.

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 6.00-23.00
Lørdag - søndag kl. 8.00-23.00

Støt idrætten
i Hørning.
Kør ind til Shell.



Shell Center Hørning
Skanderborgvej - Tlf. 06 92 12 87